

serhat kültür

tarih - kültür - haber dergisi

Yıl: 4

Temmuz-Agustos 2006



Kaybolan Değerlerimiz

ZAMAN MI çok çabuk geçiyor, bizler mi çok çabuk yaşlanıyoruz bilemiyorum ama takvim yapraklarından eksilen her geçen gün, her geçen yıl ömrümüzle birlikte bir takım değer yargılarımızın da bizimle beraber kaybolduğunu çok acı bir şekilde görebiliyoruz.

Bu elem verici tabloları her yıl tekrar tekrar yaşamak ve her gelecek yılın, her geçen yılını mulla aratacağını bilmek insanın gelecek yıllara olan hayallerini de, umutlarını da yok edip götürüyor. Özel yaşamımızda olduğu gibi sosyal, toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamımızda da her geçen yıl büyük bir erozyon yaşadığımız inkâr edilmeyen bir gerçek olarak karşımıza dikiliyor.

Ne yazık ki bu erozyonun sosyal, kültürel ve psikolojik tahlillerini yapmak

Geçmiş günlerin, kaybolan yılların fikir ve zikir muhasebesini yapmak da artık kimseyi pek de ilgilendirmeyen hale gelmiştir.

Evet... Ne yazık ki hiçbir şey, hiçbir kimseyi ilgilendirmiyor.

— Moral değerlerimizin gün geçtikçe yok olmaya yüz tutması,

— Kaybolan değer yargılarımızın yerine insanımızı mutlu kılacak hiçbir şeyin konulamaması nedeniyle toplumun bir boşluk içinne itilmesi,



■ Nevzat ERDAĞ

Mali Müşavir - Eğitmeni/Yazar
nevzaterdag@hotmail.com

— Ahlak ve kültür erozyonunun sürükleyip götürdüğü pek çok hasletlerimizin bir daha geri gelmemek üzere yitirilmesi,

— Güzelim dünyamızı bir cehenneme çeviren ve her gün bir yenisi çıkan savaşların, geride bıraktığı yüz binlerce insanın açlık, sefalet ve hastalık ve ölümlerle süren acı ve gözyaşı dolu hayatları hiç kimseyi ilgilendirmiyor.

— Doymak bilmeyen bir maddi hirs ve iştah ile dünyaya hükmetmeye çalışan ve bu amaçları için yaptıklarından asla vicdan azabı duymayan, cismen insana benzeyen bir takım ruhsuz yaratıkların işgal ettiği bir toplum içinde yaşamaya mecbur olmanın sıkıntı ve çaresizliği ve bu çaresizliğin, bu

yalnızlığın getirdiği ruhsal bunalmalar,

— Evine ekmek alamayan erkeklerin, pazarda çürümüş meyve sebze toplayan kadınların asgari ücretle koskoca bir ay ne yiyip ne içeceğini, nasıl yaşayacağını, çocuklarının defter kalem parasını, beşikteki bebeğinin ilaç parasını nereden bulacağını kara kara düşünen insanların çaresizliği de kimseyi ilgilendirmiyor.

— Ne varki aynı insanların akşamları TV başına oturup, sarışın taş bebeklerin, boya küpüne batmış mankenlerin aşk ve seks hikâyelerini, tele-vole kızlarının bir gecede kaç sevgili değiştirdiklerini en ince detaylarına kadar öğrenmek için gece geç saatlere kadar beklemelerinin dayanılmaz arzusunun bilinçaltı dürtülerinin incelenmesi de toplum bilimcileri, sosyologları ve psikologları hiç mi hiç ilgilendirmiyor.

Diyeceksiniz ki; Hiçbir şeyin, hiç kimseyi ilgilendirmedığı bu cennet batağında olup bitenler seni niye ilgilendiriyor?

Globalleşen dünya, gelişen insanlık, büyüyen sanayi, ilerleyen teknoloji özlediğim o yenipazar caddesindeki (bit pazarı) insan gibi insanların kokusu, Evet artık global bir kültür var, eskiden Arpaçayın köyünde yaşayan insanlar şimdi büyük şehirlere geliyorlar beklide geride bıraktıklarının hiç ama hiç farkında olmadan toprağın kokusunu geride bırakarak, İlerleyen teknolojiye tamamen senkronize olmuş bir gençlik. Teknoloji ürünlerinin fiyatları düşmesi tabii ki her eve girer oldu. Çoğu işlerimizi artık teknoloji ürünleriyle yapar olduk. Artık insanlar başka insanlarla tanışmak için sanal chat odalarını tercih ediyorlar. Chat odalarında sanal arkadaşlık

■ Evine ekmek alamayan erkeklerin, pazarda çürümüş meyve sebze toplayan kadınların asgari ücretle koskoca bir ay ne yiyip ne içeceğini, nasıl yaşayacağını, çocuklarının defter kalem parasını, beşikteki bebeğinin ilaç parasını nereden bulacağını kara kara düşünen insanların çaresizliği de kimseyi ilgilendirmiyor.

kuruyorlar. Belkide yüz yüze geldiklerinde konuşacak bir kelime bulamıyorlar. Amerikalı uzmanlara göre bu durumun iyi olduğunu sonuç olarak insanların daha fazla yazı yazdığını söyleseler de yitirdiğimiz belkide çok şey var. Bunların farkına varırmıyoruz, bilmem ama kaybolan etnik değerlerimiz belkide geriye gelmeyecekler. Bu satırları yazarken birden 20 önce yeni pazar caddesindeki (bitpazarı) yaşadığım günler gözümde canlandı

Cuma namazına gitmek için kapısını kapamak yerine sokak süpürgesini kapıya dayayan Yahya amca, kendisindeki ayakkabıyı beğenmeyip giden müşteriyle alıp yandaki komşu esnafa götürün

magazacı Gazanfer, sabah kahvaltısını yalnız yememek için köşeden bağırarak Abbas geldi aklıma tüm bunlar bizim gençliğimizdeki insan, esnaf manzaraları idi Belkide artık insanlar bunları sembolik olarak hatırlayacaklar. Çünkü artık globalleşen değişen dünyaya ayak uyduran değişimi kültüründe öz benliğinde ahlakında inaçlarında ve kültüründe yapan doymak bilmeyen dostluk, komşuluk adam gibi adam Karşılı olma özelliğini kaybetmiş insanlar ve tüm bunlardan belkide habersiz yetişen o güzel değerlerimizden habersiz büyüyen bir gençlik var arkamızda Düşünün kurban bayramının önemini. Kurban bayramını amacını neden kurban kesildiği bilmeden

belkide kurban bayramları kutlayacağız. Belkide ilerleyen yıllarda çocuklarımızdan, torunlarımızdan el öpmeye gelmek yerine cep telefonumuzdan sms yoluyla bayram tebrikleri alacağız.

Bilmiyorum ama ben bunları bu şekilde yaşamak istemem işte bu yüzden olup bitenler beni ilgilendiriyor diyorum hemşerilerim bence sizi de ilgilendirmeli.

Gelin bu büyüyen ve yalnızlığa ilerleyen dünyamızda kültürümüzü adetlerimizi o güzel geleneklerimizi, değerlerimizi koruyalım, bizden sonrakilere aktaralım eğer güzel hasletlerimizi korumaz gelecek nesillere aktaramaz onları koruyamazsak cidden durumumuz vahim...



HAYATTA ÜÇ ŞEY

Hayatta bir kez geçtiğinde asla geri dönmeyen üç şey: **Zaman, sözcükler ve fırsatlar.**

Hayatta hiç bir zaman kaybedilmemesi gereken üç şey: **Başarı, umut ve dürüstlük.**

Hayatta en değerli üç şey: **Sevgi, kendine güven ve arkadaşlardır.**

Hayatta hiç emin olunamayacak üç şey: **Düşler, başarı ve zenginliktir.**

Hayatta insanı geliştiren üç şey: **Çok çalışma, samimiyet ve başarıdır.**

Hayatta insanı mahveden üç şey: **Cesaretsizlik, gurur ve öfkedir.**

ÖĞÜTLER

- İnsanlara beklemediklerinden fazlasını verin ve bunu gönülden yapın.
- "Seni Seviyorum" dediğinizde yüreğinden gelsin.
- "Özür Dilerim" dediğinizde karşınızdakinin gözünün içine bakın.
- Kimsenin hülyalarına gülmeyin.
- Sevince tam ve derinden sevin. Sonunda kalbiniz kırılabilir ama hayatı gerçek anlamda yaşamamanın başka çaresi yoktur.
- İnsanlar cevap vermek istemediğiniz bir soru sorduklarında gülmeyin ve "Neden bilmek istiyorsun" diye siz sorun.
- Biri hışırıldığında "Çok Yaşa" demeyi unutmayın.
- Kayıpları kazanılmış derslere dönüştürün.
- Küçük kırgınlıkların büyük dostlukları bitirmesine ASLA izin vermeyin.
- Hatayı hissettiğinizde durmasını bilin ve hemen düzeltmek için çaba gösterin.
- Allahın ipine sıkı sarılın ama arabayı da kilitlemeden bırakmayın.
- Bilgeğinizi paylaşın. Ba, "Efsane" olmaya giden yoldur.
- Bazı istediğinizin olmaması ihtimali vardır. Unutmayın.
- Önce bütün kuralları bilin. Sonra belki bir iki tanesini çiğneyebilirsiniz.
- Karakteriniz bir anlamda alın yazınızdır. Ona göre.
- Başarınızı, ona ulaşmak için neler kaybettiğinizle ölçün.
- DUA EDİN! Muhteşem bir güç olduğunu göreceksiniz.

www.kutubhane.com.tr