



Cumhuriyet Öğretmenleri



Nevzat ERDAĞ

Mali Müşavir - Eğitimci/Yazar
www.nevzaterdag.com/nevzaterdag@oznetim.org.tr

SEVGİLİ dostlar, dergimizin bu sayısında aslında 29 Ekim Cumhuriyet bayramı hakkında yazmayı düşünmüştüm. Ancak, Kasım ayında yer alan Öğretmenler gününü fark ettiğimde bu iki kavramın bir-biri içinde olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir diye düşündüm. Cumhuriyet ve eğitim dolayısıyla öğretmenler aynı şey düşünemez çünkü; eğitim uygarlık yolunda ilerleyebilmenin en birinci adımdır. Ve ancak uygar milletler Cumhuriyet yönetime gerçek anlamda sahip olabilirler.

Batı dillerinde cumhuriyetin karşılığı, ulusun kendisini yönetmesi anlamına gelir. İdare edenler, idare edilenler bu rejimin önemli iki unsurudur. Bana göre, bu iki unsurun sahip olması gereken özelliklerin başında dürüstlük ve kültür eğitimi gelir. Rejimin demokrasi platformuna oturulması şarttır. Cumhuriyet, ulusun vatan ve hukuka sevgisi ve içten bağlılığı ile yaşatılmalıdır. Bu nedenle cumhuriyete hayat veren damarların başında demokrasi gelir.

Demokratik sistem ile idare edilen cumhuriyetlerde hiç kimsenin sınırsız hak ve hukuğu yoktur. Çünkü demokratik cumhuriyetlerde kişiler ve dolayısıyla toplumların özgürlükleri, eşitlikleri hukuk yolu ile güvence altına alındığı gibi, bunların sınırları da adaletin kalemi ile çizilmiştir. Atatürk, kurmuş olduğu genç Türk Devletinin yapısını 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin temelleri üzerine oturttükten; Cumhuriyetin yalnızca kanunlar ile devlet zoru ile ve yasaklarla korunamayacağını bilincinde idi. Onu Cumhuriyete ve eşit haklara sahip olanlar koruyabilir, yüceltebilirdi. Bunları yazarken aklıma Atatürk'ün Cumhuriyet rejimini kuranları ona sahip çıkması gerekenlerin bakışı ile alelkafe kısa bir şey geldi bunu burada yazmadan geçemeyeceğim.

Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa'ya gidiyordu. Kalabalık bir hak kıblesi iskelede etrafını çevirmiş bulunmaktaydı. Bir kadının elinde bir kağıda Atatürk'e yaklaştığı görüldü.

"İhtiyar, zavval bir kadındı. Atanın yolunu keserek iltrak bir sesle:

- Beni tanıyan mı oğru? Deddi. Ben sizin Selanikte komşunuzdum. Bir oğlum var. Devlet demiryollarına girmek istiyor. Siz onu atışlar dediniz. Fakat müdür dinlemedi. Oğlunu yine işe almış. Ne olur bir kere de siz söyleseyiz.

Atatürk'ün çelik bakışlı gözden samimiyetle parladı.

Ellerile geniş jestler yaparak ve yüksek

sesle:

- Oğlunu almadılar mı? Deddi. Ben tavsiye ettiğim hâde mi almadılar?

Ne kadar iyi olmuş... Çok iyi yapmışlar... İşte Cumhuriyet böyle anlaşılacak..

Kadın, kalabalığın içinde kaybolmuştu. Ve Atatürk adeta kendinden geçmiş bir sesle:

- İşte cumhuriyetten beklediğimiz netice diyordu.

Bilgisiz ve bilinçsiz bir halk topluluğunun ulus olma hakkına sahip olamayacağını vurgulayan Atatürk, ulusun bilinçlendiği oranda hak ve hukukuna sahip çıkacağını biliyordu. Bu nedenle eğitim ve kültüre çok önem vermiştir. Onun, bir bakıma kültür, cumhuriyetin temellerinden biri olarak görmesindeki neden budur.

Atatürk'e göre sadece cumhuriyete sahip olmak yeterli değildir. Ona layık olmak da gerektirir. Bunun içinde gereken yol gene eğitimden geçiyordu. Hürriyet ve bağımsızlığın kıymetini, erdemli ve özverili, çağdaş eğitim almış olan gençler iyi bilebilirlerdi. Bağımsızlık, hürriyet, cumhuriyet bundan böyle savaşılarak değil, değeri bilinerek korunacaktı. Onun için kılıçla elde edilen zaferler, siyasi, ekonomik, kültürel zaferlerle taçlandırılmıyordu.

Atatürk yeni Türkiye'nin yaratılmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğü inancındaydı. Çağdaş bir ulus olmanız için eğitimin yaygınlaşması gereğine inanıyordu. Bu nedenle Atatürk **"Milletleri kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir."** sözleriyle öğretmenlere verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel biçimde belirtmiştir.

Öğretmen, yapıcı ve yaratıcıdır. İnsan haklarına saygılıdır. Öğretmen tam donanımlı, bilgilil, kültürlü, özverili, çevreye güven ve inanc veren, içi insan sevgisiyle dolu bir kişidir. Atatürk; **"Öğretmenler, yeni neslin eserinin olacaktır."** demekle öğretmenlere yüklediği sorumluluğu ve değeri anlatmıştır. Öğretmenler sevgi, bilgi dağıtır. İçimizi aydınlatır. Bizim doğruya yöneltilir. Bilgili kişiler olmanız için çaba gösterir. Dünyayı tanıtır. Öğretmen her alanda yeniliği, yenileşmeyi savunur. Gerçekleri anlatır. Beceri ve yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Cumhuriyete sahip çıkacak onu koruyacak nesillerde ancak öğretmenler sayesinde yetiştinir.

Ağaçlar içinde çok yaşayanlar vardır. Çınar ağacı böyle uzun yaşayanlardandır.

Yüzlerce yıllık çınarlar vardır. Bizler de özgürlüğü, bağımsızlığı, devrimi severek Türk yurdunu öten, aydınlığa, esenliğe uzanan dallarımızla cumhuriyet ağacında yaşayacağız. Çok yaşayacağız. Eğitimi, kültürü ve bilgili halk yaşadıkça, cumhuriyet ağacı da yaşayacaktır. Ne var ki, cumhuriyet ağacının yaşaması da, koca çınarların yaşaması, yüzyıllarca sürüp gitmesi gibi, insanların, yurttaşların, aydın Cumhuriyet bilen ve seven öğretmenlerin güneşine, emeğine bağlıdır. Dikilen dal emek ister. Cumhuriyet ağacı da bakım ister. Onu bilgimizle, sevgimizle, emeğimizle, birlik ve beraberliğimizle, idealimizle sulamalıyız. Toprak değişim konusunun usta bahçıvanları, bakıcıları gibi yeni dallara yeni yapraklar katmalıyız. Cumhuriyet ağacı; bir toplum ağacı, bir insan ağacıdır, bir ulusun köklü ağacıdır. Onun yaşaması, toprağı güneşe, güneşi suya, suyu taze dallara, taze dalları çiçeklere, yemişlere değiştirecek yeni kuşakların gücüne, emeğine, sevgisine bakar.

Bütün olumsuz gelişmelere rağmen cumhuriyet eğitimini almış toplumumuzda cumhuriyet ağacını koruyup, geliştirebilecek güç her zaman vardır. Ancak günün geçici etkilerinde kalarak, karamsarlığa düşmemek, yılmadan, usanmadan doğruları, bilim ve aklın yanında olduğumuzu savunmamız gerekir. Cumhuriyet eğitimiyle yetişmiş kuşaklar bunu çok daha iyi bilirler, mükemmel yaratmanın peşine düşmezler. Bu cumhuriyetimizin her bireyi, her kurum için geçerlidir. Çünkü Atasının önderliğinde Türk halkı bilmektedir ki: **"Çağdaş uygarlığa çıkmanın ve orada kalabilmenin yolu, devletin ilerici, yenilikçi, gelişme açık ve sıkıcı olması" dir.**

Sevgili dostlar gelin bu yıl cumhuriyeti ve öğretmenler gününü farklı kutlayalım; beşanlarımızı, kitap okuma oranındaki artış, buluşlarımız, okuryazar oranımızdaki artış ile ortaya koyalım.

Cumhuriyet ve cumhuriyetin getirdiklerini; gerçekleri görebilecek ve söyleyebilecek imkanları kutlayalım.

Cumhuriyet daha iyi anlamak için, getirdiklerini daha iyi yaşamak için ve Atatürk'ün bizim için bıraktıklarını anlamak için, Cumhuriyeti, Atatürk'ü, tarihimizi okuyarak Cumhuriyet Bayramını ve Öğretmenler Günü'nü kutlayalım.

Serhat Kültür ailesi olarak herkese Cumhuriyet bayramını ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarız.

Özlü Sözler - Kıssadan Hisseler

● Hazırlayan: Nevzat ERDAĞ

ATATÜRK'TEN CUMHURİYET SÖZLERİ

- Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
- Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.
- Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
- Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.
- Cumhuriyet fazilettir.
- Cumhuriyet idaresi, faziletli, namuslu insanlar yetiştirir.
- Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
- Cumhuriyette söz, millet tarafından seçilmiş meclistedir.
- Gençler cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacak ve idare ettireceksiniz
- Türk ulusunun yaratılışına ve bilgisine en uygun yönetim şekli cumhuriyet yönetimidir.
- Türkiye cumhuriyeti yalnız 2 şeye güvenir biri ulus karan, diğeri en acıklı ve güç koşullar içinde dünyanın beğenilerine hak kazanan ordumuz kahramanlığında, bu iki şeye güvenir,
- Bu ulus, bu ülke yeni rejim üzerinde dünyanın en makul varlığı olacaktır, ben

BİR CUMHURİYET ŞİİRİ

Cumhuriyet Sözleri

Benim Cumhuriyet Bayramlarıım,
Küllerinden doğan efsane kuş vurgusudur.

Benim Cumhuriyet Bayramlarıım,
Bayrağımın özgürce dalgalanma sözüdür.

Benim Cumhuriyet Bayramlarıım,
Topraktan vatana intikalin hakkı gururudur.

Benim Cumhuriyet Bayramlarıım,
Beraberce başarmanın yanık türküsüdür.

Benim Cumhuriyet Bayramlarıım,
Geleceğe şahlanan gençliğimin onurudur.

Benim Cumhuriyet Bayramlarıım,
Ulusumün özgüven tazeleme günüdür.

Benim Cumhuriyet Bayramlarıım,
Başımızın açık aynla dimdik duruşudur.

Benim Cumhuriyet Bayramlarıım,
Yigit Türk Ulusu'nun ibret dolu öyküsüdür.

Şiir: Ahmet Hakan Yılmaztürk

- bunu kendi gözümle görmeden ölmeyeceğim.
- Cumhuriyet, mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam, vücutlu ve yüksek karakterli ister.
- Arkadaşlar önemle ve ciddiyetle beyan ederim ki, T.C kutsal tanığı bağımsızlığını ve egemenliğini savunmada hoşgörülü olamaz.
- Benim ölümlü vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar ayakta kalacak ve Türk ulusu güven ve mutluluğunu sağlayan ilkelere uygarlık yolunda yürümeye devam edecektir.
- Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
- Öğretmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
- Cumhuriyetin dayanağı Türk toplumdur.
- Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk cumhuriyetini illebet muhafaza ve muafaa etmektir.

KISSADAN HİSSE

ATATÜRK'ÜN SÖYLEDİĞİ İŞTE BU DEDİRTECEK SÖZ...

Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'da bir resepsiyon verir. Tüm dünya ülkelerinin elçileri ve atapeleri de davet edilir. Davet güzel bir şekilde devam etmektedir fakat İngiliz atışesi olan binbağın bakiğın MUSTAFA KEMAL'İN gözünden kaçmaz. Bütün davet boyunca kendisine dik dik bakmıştı ve bakmaya devam etmektedir. Ne olduğunu öğrenmek için yaverini gönderir. Yaver, MUSTAFA KEMAL'E şöyle der: Paşam kendisine neden ters bir tavır takındığını sordum, o da bana MUSTAFA KEMAL'İN Çanakka- larda babasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine MUSTAFA KEMAL şöyle der: Git sor bakalım babasının ÇANAKKALE'DE ne işi varmış?

UŞAK OLMAYI ÖĞRETEMEDİM...

Atatürk'ün davet ettiği İngiliz kralı Türkiye'ye gelir ve Dolmabahçe sarayında sohbetle bağlarlar. Atatürk'ün gıfıfı kazayla kahveyi kralın üstüne döker. Kral sinirlenir ve yanındakilere "Ne beceriksiz adam! Yanındakilere disiplin verememiş ülkesini nasıl kutlarmış?" demiş. Atatürk demiş ki: "Ne diyor bu kocaoğlan?" Olayı anlatmışlar. Ata çok kızmış ve demiş ki: "Ben bu milleti her şeyi öğrettim sadece uşak olmayı öğretmedim."

MİLLETİMİN RAHAT UYUMASI...

İzmir kurtuldu, çok tatlı bir yorgunluk. Ankara'ya hareket edecekler. Ertesi gün kompartimanın kapısını çalar yaveri, açar yorgun, bükün, kravatını y-karmaktadır Atatürk. Yaveri "ya paşam bu ne hal hiç uyumadınız herhalde niye böylesiniz?" der. Ya çocuk kompartimanına yastıkla battaniye koymayı unuttuğunuz. Kolumu yastık yaptım ağrıdı seberni yastık yaptım üşüdüm bende uyumadım kalktım" der. Yaveri: "aman paşam! Birimize haber vereydiniz hemen size bir yastıkla battaniye getirirdik" der. Ve bir ülke kurtarmaktan dönen komutan söylüyor bunları tarihi bir cevap der ki, "Geç fark ettim hepimiz en az benim kadar yorgunuzuz. Hiçbirimiz uyumadım. Önemli olan benim uyumam değil milletimin rahat uyuması"