

serhat kültür

tarih - kültür - haber dergisi

Yıl: 6

Mart - Nisan 2008

**"Nevruz'un ruhuna uygun olarak
dostluk, sevgi, barış ve hoşgörüyü
dayanan bayramınız kutlu olsun"**

Nevruz Bayramı ve Birlik Beraberlik

MİLLETİ millet yapan unsurların başında milli kültür gelmektedir. Milli kültürü oluşturan unsurlar arasında gelenekler, görenekler, inançlar, töreler, törenler, bayramlar vs. önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlar yanında milli bayramlar da fertleri ve toplulukları yakınlaştıran ortak kültür değerlerindedir. Türk boylarının en köklü milli bayramı Yeni gün(Nevruz) dur. Milletler her ne şekilde yaşarlarsa yaşasınlar, her nereye giderlerse gitsinler onların aralarında asırların söküp götürmediği birçok ananeler (gelenekler), alışkanlıklar devam eder durur.

İşte Nevruz diye adlandırılan Ergenekon bayramı bu suretle süreklili ve canlı olarak yaşamakta olan bir ananemizdir (gelenegimizdir). Adını ve şeklini değiştirmiş olmasına rağmen hala ölmemiş ve her sene aynı günde halk ayrı bir bayram hayatı yaşamakta bulunmuştur. Türk dünyasının tamamında ve Türk dünyasına komşu olan coğrafyalarda kutlanan Nevruz, es-



■ Nevzat ERDAĞ

Mali Müşavir - Eğitici/Yazar
www.nevzaterdag.com - nevzaterdag@hotmail.com

ki takvimlere göre yılın ve baharın ilk günüdür. Yeni takvime göre ise gece ve gündüzün eşit olduğu martın yirmi birine rastlamaktadır.

Bayramlar da hemen her millette görülen ve toplumun her ferdi tarafından benimsenen ortak adetlerdendir. İslamiyet'i kabul etmiş olan ilk konar-göçer Türk toplulukları bayram gibi birçok adetlerini devam ettirmişler, bunları büyük

bir coşkuyla kutlaya gelmişlerdir. Bu bayramların içinde hiç şüphesiz kişinin soğuşundan, zorluğundan kurtulup, baharın yeşilliğini ve canlılığa geçişini simgeleyen bahar bayramları oldukça önemli yer tutar. Tarihin en eski dönemlerine kadar inildiğinde, Türk topluluklarında bahar bayramları ile ilgili geleneklerin oldukça çeşitli ve yaygın olduğu görülmektedir. Doğu Türkistan'dan Balkanlar'a kadar Türk toplulukları tarafından binlerce yıldır kutlanan ve halen kutlanmakta olan Nevruz da bu geleneklerden biridir. Nevruz, Türklerden ve İranlılardan Araplara da geçip İslami inanç motifleriyle zenginleşti. İslamiyet'le birlikte Allah'ın dünyayı, Hz. Âdem'i Nevruz günü yarattığına inanılmaya başlandı. Zamanla Hz. Nuh'un tufandan sonra karaya ilk bastığı gün, Hz. Yusuf'un kuyudan, Hz. Yunus'un ise balığın karından kurtulduğu gün, Hz. Âdem'le Havva'nın Arafat'ta buluştukları gün inançları da Müslümanlar arasında yaygınlaşmıştır. Alevi-Bektaşî kültüründeki Hz. Ali'nin doğduğu gün, Hz. Hüseyin'in doğduğu gün, Hz. Ali'nin Hz. Fatma ile evlendiği gün, Hz. Ali'nin halife olduğu gün, inançları da Nevruz'u daha kutsal bir gün durumuna getirdi. Türkiye 'de Nevruz, "Sultan Nevruz, Navruz, Mart Dokuzu" gibi adlarla bir bayram halinde kutlanmaya başlandı.

Milletimizi birbirine düşürmek için gayret sarf eden düşmanlarımız, Nevruz geleneği gibi Türk Milleti'nin geçmişinde var olan ve halen yaşatılan bu adetleri, gelenekleri, Türk Kültürü bünyesinden koparmak istemektedirler.

Nevruz geleneği ne Sünnilikle, ne Alevilikle, ne Bektaşîlikle nede ideolojik bir düşünceyle doğrudan doğuş bağlantısı olmayan, İslamiyet'ten çok öncelere giden bir gelenektir. Yani bir dinin veya mezhebin bayramı değildir. Bu yüzden de





herhangi bir şekilde bir mezhep adına, bir din adına, bir etnik menşe adına bağlı gösterilmesi, istismar edilmesi bir ayrılık unsuru olarak takdim edilmeye çalışılması yanlıştır. Tarihin ve kültürün bütün gerçeklerine aykındır, Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon/Nevruz bayramı, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş ananevi ve temeli Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır. Nevruz, milli birliğin ve beraberliğin vesifesidir. Çobanından Cumhurbaşkanına kadar, çeşitli mezhep ve meşreplere sahip Türk insanı bu bayramı, hep birlikte kutlamaktadır. Bu demektir ki, kültürümüzde Nevruz, bizim için gerçek anlamda da milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiler. Atalarımız; yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi günü, aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır. Günümüzde de bu bayram; Nevruz, Sultan, Navruz, Yeni Gün ve Çağan gibi çeşitli adlar altında, ancak özü ortak yeni bir yıl ve bahar bayramı olarak kutlanmaktadır. Bayram; birlikte sevinme, neşelenme ve eğlenme demektir. Bayramlarımız karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün, milletçe bir arada, kardeşçe barış içinde yaşama arzusunun, dayanışma ve yardımlaşma duygularının coştığı sevinç ve kıvanç dolu günlerimizdir. Nevruz, bütün bu güzel duygular yanında yeni ve umut dolu günleri, baharı, bolluk ve bereketi müjdeleyen bir bayram, bir şenlik günüdür.

Bütün bu önemli özellikleriyle Nevruz, Türk dünyasında 2 bin 800 yıldır coşkuya kutlana gelmiş olup, halen de 250 milyonu aşkın insanın yaşadığı Türk toplulukları arasında da sevinç ve neşe ile kutlanmaktadır.

Nevruz; Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan, Ergenekon'dan demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanar bir ateştir. Bu ateş, hiç sormeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönül tutuşturarak "ortak kültür ocağı"nda binlerce ruhu ısıtacaktır. Yediden yetmişe Türk insanı bu bayramı, hep birlikte kutlamaktadır. Bu demektir ki kültürümüzde Nevruz bizim için

gerçek anlamda da milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biridir.

Nevruz'un, aynı zamanda insanın tabiatla ve diğer varlıklarla kurduğu sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü ilişkisinin en güzel ifadelerinden biridir. "Tabiatla ve diğer varlıklarla kurulan bu yakınlık, toplumsal bilincimizde de varlık sevgisi bilinci oluşturmuştur. Nevruz da bu ruh ve olgunlukla kutlanmalıdır. Nevruz, toplumumuzun ayrışmasına ve çatışmasına değil, kaynaşmasına ve dayanışmasına katkıda bulunmalıdır."

Yakılan ateş; sevginin, dostluğun, kardeşliğin kandilini temsil etmelidir. Bu sevince gölge düşürmek, bu sevinci kullanarak milletimizi kutuplara bölme çabaları, milletimizle ruh ve gönül birliği taşıyamaz.

Yönlendirmelerden, kıskırtmalardan etkilenmeden, akıl ve sağduyuyla davranmaya, toplumsal barışın sürdürülmesine katkıda bulunmaya, ayrılık oluşturmak isteyen kötü niyetlilere izin vermemeye çalışmakta ata yadigarı nevruz bayramımızı hak ettiği şekilde yaşamamızın yollarındadır.

Bu vesile ile Serhat kültür ailesi olarak Avrasya'nın, Türk âleminin Nevruz bayramı kutlu olsun. Nevruz gülleri geleceğe umutlar taşısın diyoruz.

● Fotoğraflar: Ziya Zakir ACAR

