

serhat kültür

tarih - kültür - haber dergisi

Yıl: 7

Ocak - Şubat 2009



ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE SAVAŞLARI ARAŞTIRMA VE
TANITMA TOPLULUĞU



SARIKAMIŞ ÇANAKKALE'NİN ÖNSÖZÜ

Sarıkamiş üstünde kar,
Altında Mehmet'im yatar

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİMİZİ ANMA HAFTASI

Zemherinin Kardeleni Sarıkamış

"Yaslayın başınızı ayaz kokan karın bağına. Onun söylediği ninni verdiği uyku çok tatlıdır. Uyku veren bebek kokar kundakları. Öyle bir ninni söyleyerek uyutacak ki sizleri, asırlar bu ninniye anlatacak, kardelenler bu ninninin duygusunda her ilkbahar dans ederek Allah-u Ekber dağlarındaki sizlere sunacaklar beyaz yapraklarını. Siz Vatan uğruna bu dağlarda konaklayacak olan askerlerin ağıtına bu dağlara "ZEMHERİNİN KARDELENİ SARIKAMIŞ" diyecekler."

SARIKAMIŞ Harekâtı, her türlü imkansızlıklar içinde kırık bir ümidi gerçekleştirmeye yönelik ama sonu hazinle biten bir felakettir. Sarıkamış, Beyaz Hüzün, tarihimizdeki bu hazin harekâtın nazif gerçekleştiğini anlatmak, askerimizin hem tabiatla, hem de Ruslarla olan mücadelelerini gözler önüne sermek ve Sarıkamış şehitlerinin hatırlanmasını sağlamak tarihin acılarına dolu bir sayfaya, bütün olanaksızlıklara ve karakışa rağmen, Türk askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikâyesidir.

Şanlı tarihimizdeki galibiyetlerimizle sevinirken, mağlubiyetlerimizle de üzül-müşüzdür. Fakat yine tarihimizde öyle iki olay vardır ki Çanakkale ve Sarıkamış Destanları akıllara durgunluk veren tanrı vakialardır.

1914'te Kars Sarıkamış'ta bir dram yaşandı. Hem de böylesi ne görüldü ne de duyuldu. Tek bir kurşun atmadan ölen, 90 bin asker, 90 bin karantılı, 90 bin kardelenlerimiz donarak beyazlat. İçerisinde uçup gittiler.



■ Nevzat ERDAĞ

Mali Müşavir - Eğitimci/Yazar

www.nevzatirdag.com - nevzatirdag@nevzatirdag.com

Bu tarihi vakıa kimine göre bir destan, kimine göre bir fâcia, kimine göre ise bir dram. Her ne denirse densin, binlerce vatan evladının, vatanını kurtarmak için menlik sınırları dışında katıldığı büyük yolculuk. Hüzünlü bir sonuç.

Sarıkamış faciası son yıllara kadar pek bilinmiyor, tarihin karanlık sayfalarında gizliliğini koruyordu.

Ama iki yürekli adam bu zinciri kırdılar.

Sarıkamış faciasını inanılmaz bir inatla Türk halkına duyurmayı başardılar.

Bu zorlu, meşakkatli yola baş koyan bu iki yürekli adam değerli büyüğümüz Prof. Dr. Bingür Sönmez ile Ahmet Günay. Yaktıkları ateş her geçen gün büyüyor ve gerçekleri aydınlatıyor.

Onlar bizlere dizlerinin üstüne çöküp, Elleni açıp haykıran faik çavuşun sözlerini hatırlatıyorlar.

"Unutmayacağımı! Beni unutamayacaklar." Faik Çavuş: "Beni unutamayacaklar! Ne beni ne de bizleri! Akubetimiz ne olursa olsun. Sarıkamış'a yürüyenleri unutamayacaklar! Sarıkamış'a girsek de girmesek de bizi unutamayacaklar!

Mezarımız olsa da, olmasa da, bizi unutamayacaklar!" diye haykırıyordu evet bizler unutmadık Faik çavuş ne seni ne de Sarıkamış'ı;

"Sarıkamış Harekâtı'na katılan Türk milletin cesur evlatları, düşman ve iklim şartlarına karşı gösterdikleri ola-

ğanüstü tahammül ve kararlılıkla vatanın belleklerde yerleşmesini sağlamanın vatan toprağının kolay elde edilmediğini açıkça göstermiştir. Kahraman vatan evlatlarımız gerektiğinde canlarını vermekten çekinmemiş bir gül bahçesine girerse sine şehit olmayı insanoğlunun erişilebileceği en yüksek mertebeye olarak görmüşür. Yaşadığımız toprakları ecdadımızın nasıl bir bedel ödeyerek bize bıraktığını ekimizden çıkarmamalıyız. Milletimiz hiç bir zaman yapılan fedakârlıkları unutmuyacak, milletin bekası için devletine sahip çıkacak ve koruma azminde olacaktır.

Sevgili hemşerilerim Sarıkamış'la ilgili bu sayımızda ve bundan sonra sayımız birçok kişi birçok söz söyleyecektir bunların bundan sonrada büyüyenek artacağına inanıyorum. Ben yazımın bu son bölümünü yine sizlere Sarıkamış'ı unutturmayan Sayın Bingür Sönmez'in bir Sarıkamış filmi ile ilgili yorumunda söylediği sözlerle tamamlamak istiyorum

"Bililmesi gerekir ki Sarıkamış olmasaydı Çanakkale olmazdı,

Çanakkale olmasaydı belki de Mustafa Kemal olmazdı...

Ne mutlu, karlar altında binlerce şehidi hatırlayan, hatırlatan ve yazan insanlara..."

"Bizler Türk gençleri Sarıkamış da ölen atalarımızı unutmamak. Evet öldüler ama onların kahramanlıklarının üstüne bir devlet kuruldu. Yeri geldi çoğuk sel gibi yeri geldi Sarıkamış da esen rüzgâr oldu. Vatanı ihanet etmedik verdiğimiz sözleri unutmamak, tuttuk. Biz Türk gençyiz bununla hep gurur duyduk. Mehmetçğin hüzünlü hikâyesiydi Sarıkamış Destanı. Tek cümleyle Türk Milleti böyle özafkımıştı, "Sarıkamış'ın üstünde kar Altında Mehmet'im yatar". Ruhları şad olsun aziz ecdadımızın."

Şehitlerin yurdu Sarıkamış acılarının yurdu...

Gelinlik giyinmiş körpe kız gibi, Karlara serildi Sarıkamış'ta. Mevsimler ağlaştı gece buz gibi, Şafaklar gerildi Sarıkamış'ta.

Hoşafı menusu yağsız yemekler, Öğünler bir oldu Sarıkamış'ta, Ağlaştı mevcudat ve de melekler, Ak yaşlar nar oldu Sarıkamış'ta.

Yıldızlar ağlaştı bulutlar indi, Defterler düdüldü Sarıkamış'ta, Nemlular yırtıldı taşlar delindi, Bir tarih yazıldı Sarıkamış'ta.



SORUN SÖYLEYELİM??

■ Nispet ERDAĞ

İktisatçı - Eğitimci/Yazar
www.erdag@nicizetardag.com

İŞİCİLERİNİZDEN SORULAR VE CEVAPLAR

■ Soru: Mükellefler reklam işleri ile ilgili olarak Belediye ve halk otobüslerine reklam yapma haklarına karşılık kira ödemelerini Belediye Halk Otobüsçüleri Odası ile sözleşme yaparak gelir maksuzu düşürüyorlar. KDV ve stopaj yönünden işlem nasıl gerekir? Yıl nasıl olacaktır. Teşekkür ederim.

Cevap: Sayın Sorun, Belediye özel kişi ve tüzel kişilerin için Belediye Gelirleri Kanunu'na göre maksuz düşürmeleri gerekir. Belediye ile sözleşme yapıldığı takdirde KDV ve stopajın bu tür tahakkukat yapıyorlar diye düşürmeleri zorundur.

■ Soru: Mükellefler, Güder pusulasının teslim zamanı veneninde, Vergi mükellefleri ile ilgili tek ettiği mal karşılığında gider kesilen mükellefler mi? Hangi durumlarda kesilmemesi gerekir. Teşekkür ederim.

Cevap: Güder pusulasının VUK hükümlerine göre Güder pusulasının hangi amaçla düzenlendiği belirlemeye. Çözümleyecek olanlar resmi muafiyetler yasalarından yararlanabilirler. Bu tür ve benzeri işlemler için Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ve 95 maddeleri ile ilgili olarak Güder pusulası düzenlenirken dikkatli olunmalıdır.

■ Soru: Yıl içinde şirket ortakları hisse alarak 2008 yılında yeni ortaklar devretmişlerdir. Takat bu tarihte kadar şirket gelir ve mali sonucu 40.000 YTL olmaktadır. Bu devretmeler yeni ortakların yoksa yeni ortakların sorumluluğundadır. Teşekkür ederim.

Cevap: Yıl içinde yeni ortaklar şirkete mülkiyet kazanmışlardır.

■ Soru: Mükellefler arasında kurulu bir şirketin hisse almayan birisi de yine hisse alması için yasa çıkarmıştır. Şirkette iş yapmayan birisi mükellef olarak bulunduğu yerden vergi kesilmesini istediği takdirde bu yasa ile ilgili olarak, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ve 95 maddeleri ile ilgili olarak, Güder pusulası düzenlenirken dikkatli olunmalıdır.

hakkında yardımcı olursanız seviniriz. İyi çalışmalar.

Cevap: Elden gelen paranın gümrük kapılarında Türkiye'ye giriş sırasında Döviz Beyan Tutanağı ile deklere edilmesi gerekmektedir. KVK'nun 5/g,h'nci maddelerine bakınız.

■ Soru: Şirketim bir firmadan alacağı vardır fakat şirket tasfiyeye girmiş ve yetkililere ulaşılamamaktadır. bu alacaklarımızı tahsil, kardan veya vergiden düşebiliriz mi.

Cevap: Sayın Yığın, Tasfiyeye girmiş şirketten alacağınızı talep etmeniz gerekir. Alacağınızın olduğu kıymetli evrakı (pak-senet-bono...) icra dairesine veya mahkemeye ibraz edilmek suretiyle dava açmak koşuluyla VUK 323.maddesine şüpheli alacak konumunda takip edip, dava sonuçlandıktan sonra karara göre giderleştirebilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDEN SORULAR VE CEVAPLAR

■ Soru: Sayın Yetkili, 18.11.2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ödemelerin banka kanalıyla yapılmasına dair yönetmelikle ilgili bir sorum olacak. Limited şirket ortakları ve Yönelim Kurulu üyelerine yaptıkları işler sebebiyle şirketten almış oldukları ücretler de ilgili yönetmelik doğrultusunda işçi ücret ödemeleri kapsamında mı değerlendirilmelidir? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap: Değerli hemşerim B- Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre, 1) Köy ve mahalle muhtarı seçilenler, 2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefleri olanlar, b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, c) Kolektif şirketlerin ortakları, ç) Limited şirketlerin ortakları, d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, f) Donatma işinçileri ortakları, g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, ğ) Tammsal faaliyetlerde bulunanlar, sigortalı sayılırlar, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jockey ve antrenörler hakkında 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler uygulanır. 3- 5510 Sayılı Kanununun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendii Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları: 5510 sayılı Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince, Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82 no maddeye göre belirlen-

nen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırın arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazançları otuz katı olacaktır. Bu sigortalılar tarafından Kuruma aylık olarak prime esas kazanç beyanında bulunulur. Sigorta primine esas kazanç sınıfları dâhilinde yapılan ödemeler ödemenin ait olduğu ay için beyan olarak kabul edilir. Bu ay için başkaca beyanları dikkate alınmaz. İlgili olduğu aya ait primini süresinde ödemeyen veya bu süre içinde yazılı beyanda bulunmayan sigortalının primleri, asgari aylık prime esas kazançları üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir. Ancak, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığı dolayısıyla iş göremezliğin başladığı tarihte, verilecek ödenek veya bağlanacak gelirin hesabına esas tutulan son aya ait prime esas kazanç beyanında bulunulmamış ise varsa son aydan bir önceki ay için prim tahakkuku yapılan prime esas kazanç, yok ise asgari prime esas kazanç üzerinden prim tahakkuku yapılır. 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise, beyan edeceği aylık kazanç, çalıştığı sigortalıların prime esas günlük kazançlarının en yüksekini otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazanç, çalıştığı sigortalılardan günlük kazancı en yüksek olan sigortalının otuz günlük prime esas kazançından düşük olduğu tespit edilen sigortalının aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkarılarak aradaki prim farkı, 89uncu maddede hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanarak suretiyle tahsil edilir. Öte yandan, 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacak gerekirecek bir den fazla durumun söz konusu olması hâlinde, yukarıda belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur. 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabii sigortalılardan tammsal faaliyetlerde bulunanlar hariç, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılardan, Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tesvii yapılmış olanların Kanununun 80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançlarını 1/10/2008 (dâhil) tarihi ile 31/12/2008 (dâhil) tarihi arasında beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri aylık primler beyanda bulununcaya kadar daha önce bulunmuşları en son gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınırlar. Bu süre içinde beyanda bulunulması hâlinde; beyan ettiği prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim tahakkuku yapılır, beyanda bulunulmayan ancak bu süre içinde kalan ay için ise prime esas asgari kazanç üzerinden prim tahakkuku yapılır. 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların erken ödemeye ilişkin işlemleri, anılan Kanununun 88 inci maddesinin altıncı fıkrası ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 115'inci maddesi hükümlerine göre yürütülür. İyi çalışmalar.

Özlü Sözler - Kıssadan Hisseler

● Derleyen: Nevzat ERDAĞ

Sevgili dostlar bu sayımız Sarıkamış sayısı olduğu için bu bölümde de bu sayıya mahsus Atasözleri bölümü yerine Sarıkamış ruhunu anlatan değerli hemşerimiz Yazar Dilek Fırat'ın o güzel romanından alıntılarını sizlerle paylaşıyorum.

KISSADAN HİSSELER

Enver paşa yürüyün demişti. Nereye mi? Düşmanın olmadığı, ayazın kemik kıran dağlarına doğru yürüyün demişti. Bilinmez meçhul bir savaşa yürüyün yürüyün demişti. Yürüyordu asker Sarıkamış'a doğru yürüyordu... Tüm Mehmetçiklerin sağ kolu olan Mehmet'se tüm askerlere ama ayakları, ama kolları ama askerlerin dayanabileceği bir omuz, yaslanabilecekleri bir dağ oluyordu. Çünkü onun adı Mehmet'i. Tüm Mehmetçiklerin o gizli gücü ve kuvveti onun, Mehmet adında saklı idi. Mehmet asker, yarından yorgun bir ses tonuyla ayaz kokarı, Halil arkadaşını gördü. Halil kardan adam olmuştu sanki Karlar yağmıştı tüm bedenine, kurağlar düşmüştü yüreğine. Donuk bakan gözlerine, ayazlar vurmuş, gözlerinin rengini almıştı Halil'in: Halil çabaladıkça, ayazın çıkardığı sesle bedeni gıcırdayıyordu. Bu ne zalim bir savaş, bu ne zalim ölüm fermanıydı Mehmetçiklere, Enver baskısından ölüm elavetiyesi çıkarılan...

Egeli Halil yıkılmış bir çalınan dibine. Kar fırtınası giderek Halil'in üstünü kapatıyor, Halil karlara yenik düşüncüğe tüfeğine daha bir sarılıyor. tüfeğini düşmana karşı karların üstüne çıkartmaya çalışıyordu. Mehmet Egeli Halil asker konuşarak kanını ısıtmaya çalışıyordu.

-Sahi Halil senin çocuğun olacaktı oldu mu? Halil, "Olmuştur elbel" diyerek, tüfeğine yapıpıp dönen ellerini tüfeğiyle, çenesinin altına doğrultarak, "Ben bu tüfeğin sadece vatan koktuğunu sanırım. Bu tüfek evlatla kokuyormuş" diyerek, titreyen dudaklarıyla arkadaşına doğru dönerken, ensesinde ayazın gıcırtiları gelerek, "Arkadaşım çocuğum, anasının sıcak kundağında mıdır dersin? Çocuğum şimdilik üşüyor mudur dersin? Mehmet Halil'e,

-Halil bak, ana kundağı soğuk olur mu hiç? Ana, ana olana kadar 9 ay bir mücadeleden geçer ve sonra kundağı sıcak olur. Çünkü ana olur...

Vatan, vatan olana kadar bir mücadeleden geçer, sonra yarının çocukları

na sıcak kundak olarak kalır. Çünkü vatan olur. Öyle değil mi Halil? Halil Başını sallayarak onaylamıştı, Mehmet'in bu sözleriyle kanına sıcaklık, kahramanlığının namusuna daha bir mermi gelmişti...

Askerler ellerini yumruk yaparak ağzının buharında ısıtmaya çalışıyordu. Bir süre sonra askerler artık ağızlarının buharında ellerini ısıtamıyorlardı, ağızlarında bir ayaz daha beter soğuk üfleyordu ellerine. Halil gözlerinden akan bir damla sıcak gözyaşını başparmağıyla alıp komutanın ellerine koyarak,

-Komutanım bu gözyaşım sana ve vatanı son sıcaklığım ve son mirasımdır. Ağladığım düşmanla değil, doğayla savaşımdır. Tüm gücünü görünüşü altındaki komutan, heybetinin altındaki o çaresiz komutanı çıkararak, ağlamaya başlamıştı...

-Halil Asker ne yaptın, ne yaptın diyerek ellerini yumruk yapıp yüreğine yüreğine vuruyordu, Halil ben bu yükü nasıl taşırım nasıl. Bu gözyaşını senin huzurunda, Sarıkamış dağlarına ve kardelenlere emanet ediyorum, Sarıkamış nerededir bilmeyenlere bırakıyorum ki bir gün gelsinler de görsünler vatan kokusu, vatan türküsü ne demekmiş...

-Evet, Halil, Ahmetler, Mehmetler, o halde geldi ölüm, Hadi başınızı Allah-u Ekber dağlarına kaldırıp, gözlerinizi Sarıkamış'a açarak, her şey vatan için diyip, kelimeyi şahadeğinizi getirin aslanlarım.

-Komutanım vasiyetimiz var karlı dağlara.

-Söyleyin askerler. Bütün askerler can havliyle çırpırken, Mehmet asker tüm mehmetchikler adına vasiyetimizi bildirdin dediler. Çünkü onun adı Mehmet. Mehmet tüm mehmetchiklerin sözcüsü dediler. Mehmet asker tüm Askerlerin sesi yüreği olarak zoraki dağlarına fısıldıyordu.

Ey Sarıkamış dağları, ağızımızda her an Sarıkamış'ı sayıklayarak, son nefesimize kadar uçsuz bucaksız beyaz bir ölüme yürüdük. Yüreğimizin son damla gözyaşımızı mermi yapıp tipi, boran, ayaz karlarla savaşık. Şahidimizin değil mi dağlar. Bu gün tarihin donduğu ve bir tarihinde başlayacağı an olacak. Bu destanı anlatacak tek şehidimiz sen ve baharın bizlerle birlikte karların üstüne çikacak kardelenlerdir. Siz karlı dağlar

bizleri vatan evlatlarına anlatın ki unutulmayalım. Biz ki aç çıplak perişan askerler, unutulmayalım ki potansiz ayaklanımız, buzdan kıyafetleri giymiş bedenlerimizle, vatanın bizleri unutmayan yüreklerinde hep sıcak kalarak ruhumuzda şad olalım. Dağlar cevap veriyordu Mehmet'e;

-Ben şahidim asker ben ki Sarıkamış dağları ayaz olup ta, ayaz kundaklarla kefen oldum sizlere: Eğer unutacak olursa vatan değer bilmezler sizleri, ayaz olup yüreklerine dğerim. Ayaz fırtına eğlerek fısıldadı karın tpinin giderek üstlerini örten askerlerin kulağına

-Siz neden gözlerinizi açarak teslim oldunuz. Mehmet asker tüm askerlerin yüreği olarak yanı buçuk konuşarak cevap veriyordu.

-Biz tarihin en çok acılanını çeken askerler, günlerdir görmek isteyip te Göremediğimiz Sarıkamış'ı Göremediğimiz için Sarıkamış hasretine gözlerimizi açtik. Mehmet yağın karlara fısıldıyordu.

-Kapama gözlerimizi yağın karlar. Ne kadar yağarsan yağ ama gözlerimizi kapama. Gözlerimizi yarınların bizleri unutmayacak olan tarihleri, bu günün Sarıkamış'ını, yarının Çanakkale'sini, Sakarya'sını Yemen'i hatırlayıp bizlere uğrayanlar, Vatan ve Sarıkamış'a açık bıraktığımız gözlerimizi vefalarıyla kapatacaklardır... Ayaz dağlar Mehmet askerinin kulağına vatan marşı sesiyle fısıldıyordu.

-Mehmet Asker şunu bilin ki, Sarıkamış artık hiç bu kadar soğuk ve ayaz olmayacaktır. Sarıkamış sizlere baba ocağı, bağı sıcak ana olacaktır. Sarıkamış sizlere örtüsü kar, yüreği bahar sıcak kundak olacaktır. Ses vermiyordu Mehmet asker. Sarıkamış dağları daha bir deli esiyor, Mehmet asker ve tüm askerlerin başını okşarcasına,

"Ey bizleri unutmayın diyen 90 bin asker Sarıkamış sizleri hiçbir zaman unutmadı, dünden bu güne hep andı hepte anacak. Biz artık sesimizi duyurabildik tüm Türkiye'mize. Artık hep beraber anacağız sizleri.

Şad olun Sarıkamış şehitleri şad olun"

ŞEHİTLER TOPRAĞA DÜŞÜNCE DEĞİL, UNUTULUNCA ÖLÜR ANCAK ANILINCA TOPRAKTAN GÖKLERE AI AI DALGA DALGA YERİRLER."

ŞEHİTLERİN ÖLMEDİKİ TÜRKİ-YEM