

serhat kltr

İnl - Kltr - Haber Dergisi

Yıl: 8

Kasım - Aralık 2010

Dođundan batıya gnele birlik,
Kars'tan selam olsun Anadolu'ya
Tm yurda esenlik, barı ve dirlik
Kars'tan selam olsun Anadolu'ya

Hikmet AKSU



Nevzat ERDAĞ

Mali Müşavir - Eğitmeni/Yazar
www.nevzaterdag.com-nevzaterdag@nevzaterdag.com

SEVGİLİ dostlar dergimizin bu sayısında bir zamandır üzerinde düşündüğüm bir konuyu sizinle paylaşmak istedim Yaşamın anlamı ne? Herkesin bu konuda bir şeyler söylediğini duyar gibi oluyorum .Kimileri birbirinden farklı şeyler söyleyecektir.Kimileri de aynı şeyleri söyleyecektir. Yaşamın

Herhangi bir konuda gerçeği görmenin sadece tek bir yolu bulunuyor. O da şudur "Kendimiz dâhil tüm varoluştan tamamen özgür kalmak. Ve öyle bakabilmek" Doğum anımız ile ölüm anımız arasında olan biten her şeyin tümüne birden "benim yaşamım" diyoruz. Doğar, bir şeyler yaşar ve ölürüz. Bitkiler ve hayvanlar da böyledir.

Başı olan her şeyin mutlaka sonu var.

Yaratılmış her şeyin doğasıdır bu Doğum ve ölüm, başlangıç ve son. Kendi yaşamımıza ve diğer insanların yaşamına bir veya birçok anlam yükleyebilirsiniz. Sizin sözlerinizi duyan veya okuyan insanlar, bunlara inanabilir.

anlamı konusunda aynı şeyleri söyleyenler gerçekten aynı şeylerden mi bahsediyor?

Bu konuya tümüyle tarafsız kalarak bakarsak, her insanın iç dünyasının diğer insanlara göre sonsuz farklılık ve çeşitlilik gösterdiğini fark ederiz. Bu da herkesin aynı kelime ve cümlelere farklı anlamlar yüklemesine yol açar. Bu yüzden insanlar, yaşam kelimesine de birbirlerinden farklı anlamlar yükler. Yaşamın hiçbir anlamı olmadığını söyleyenler de sadece bir oyun olduğunu söyleyenler de çıkacaktır. Peki gerçek nedir?

Herhangi bir konuda gerçeği görmenin sadece tek bir yolu bulunuyor. O da şudur "Kendimiz dâhil tüm varoluştan tamamen özgür kalmak. Ve öyle bakabilmek" Doğum anımız ile ölüm anımız arasında olan biten her şeyin tümüne birden "benim yaşamım" diyoruz. Doğar, bir şeyler yaşar ve ölürüz. Bitkiler ve hayvanlar da böyledir. Başı olan her şeyin mutlaka sonu var. Yaratılmış her şeyin doğasıdır bu Doğum ve ölüm, başlangıç ve son. Kendi yaşamınıza ve diğer insanların yaşamına bir veya birçok anlam yükleyebilirsiniz. Sizin sözlerinizi duyan veya okuyan insanlar, bunlara inanabilir. Buna rağmen üzerinde yaşadığımız şu dünya da son bulacak. O da ölecek. Onun da sonu var. Bunu görebiliyor muyuz?

Hayat daha doğduğumuz hatta anne karnında var olmaya başla-

dığımız gün kaderimizi çizmeye başlar. Bu kader bizim başlangıcımız ve sonumuz olan yaşamımızın değişmez bir parçasıdır.Fakat onun yaşamımızın içini doldurmak tamamen bize kalmış. Öyle insanlar gelir ki hayata hiç bir şey anlamadan hayatını çürütür sonra da göçer gider bu diyardan. İşte çoğumuzda hayattan korkmasının nedeni budur. Hiç bir şey yaşamamış olmamızdır. Bir güle bakarken o gözünde öyle güzeldir ki onu öldürmeye kıyamayıp onu koparmayıp ya da ona zarar gelmesini istemeyen, ince ruhlular da vardır. Onlar hayatlarından zevk almalarını bilirler. Hayata sadece para para diyen Napolyon gibi para diye haykırmazlar. Zenginliğin mutluluğunun sahip olduğu her şeyin anlamını bilerek hayatı yaşarlar. Ama belki onların içinden de sorsanız bu hayat mı diyenler çıkabilir . Hayat gördüğü insanların hayatlarına karışmadan yaşama tutunabilmektir.Hayata nasıl bakarsak öyle yaşarız. Sevgili dostlar bunları yazarken hayatın anlamı ile alakalı okuduğum bir hikaye geldi aklıma her hikayeden alabileceğimiz güzel bir ders vardır görmesini anlamasını bilirsek şimdi o hikayeyi sizinle paylaşmak isterim.

"Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğuna takmış kafayı bulduğu hiç bir cevap ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş. Ama al-

diği cevaplar da ona yetmemiş. Fakat mutlak bir cevabı olmalı di-yormuş. Herkese bunu sormaya karar vermiş. Köy, kasaba, ülke do-laşmış bu arada zamanda durmu-yor tabii ki. Tam umudunu yitirmiş-ken bir köyde konuştuğu insanlar ona: "Şu karşı ki dağları görüyor musun, orada yaşlı bir bilge yaşar, istersen ona git belki o sana aradı-ğın cevabı verebilir" demişler. Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapı-dan içeri girmiş ve bilgeye hayatın anlamının ne olduğunu sormuş. Bilge sana bunun cevabını söyle-rim ama önce bir sınavdan geç-men gerekiyor demiş. Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı dol-durmuş. "Şimdi çık ve bahçede bir tur at tekrar buraya gel. Yalnız dik-kat et kaşıktaki zeytinyağı eksilme-sin eğer bir damla eksilirse kaybe-dersin". Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge bak-mış: "Evet, demiş kaşıktaki yağ ek-silmemiş, peki bahçe nasıldı? Adam şaşkın.

"Ama demiş ben kaşıktan başka bir yere bakamadım ki". Şimdi tek-rar bahçeyi dolaşıyorsun kaşık yi-ne elinde olacak ama bahçeyi in-celeyip gel, demiş bilge. Adam tekrar bahçeye çıkmış gördüğü güzelliklerden büyülenmiş muhte-şem bir bahçedeymiş çünkü Geri geldiğinde bilge, adama bahçe-nin nasıl olduğunu sorunca gördü-ğü güzelliklerden büyülendiğini anlatmış adam. Bilge gülümsemiş, "ama kaşıktaki hiç yağ kalmamış" demiş ve eklemiştir:

"Hayat senin bakışınla anlam ka-zanır. Sadece bir noktayı görürsen hayatın akıp gider sen farkına var-mazsın. Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatı yaşarsın, akıp giden zamanın an-lamı kazanır." "Hayatının anlamı se-nin bakış açısında gizlidir"

Evet sevgili dostlar şairin dediği gibi

"Gün doğmadan geldin, gün bat-madan gideceksin"

Hayata nasıl bakarsak öyle yaşa-rız. hayatın misafiriyiz biz. Bazıları sınav olarak görür dersine çalışır bazıları yaşam diye görür bunu yaşamaya çalışır. Hepimiz farklıyız hepimizin yolu ayrı. Ama bitiş nok-tası aynı. Hepimiz doğar, büyür ve ölürüz. Bu bizim kaçınılmaz yolu-muzdur. Bugün başkası için ağlar-sın yarın başkaları da senin için ağlar. Evrende yer ve zamandan bağımsız işleyen bir güç. Yaşam-ızın bütün ayrıntılarını belirler. O güçle tam uyumlu isek yaşam oyununuz sonsuz lezzetler, güzel-likler ve mutluluk ile doludur. O güçle uyumsuz isek yaşam oyu-nunuz tatsızlıklar, sıkıntılar ve acı-larla doludur. O güç sevgi kaynak-lıdır Hacı Bektaş Veli'nin ifade et-tiği gibi, "Çağımızda toplumları düşmanlıklara yöneltti, sevgiden alıkoyan etkenlerin üzerine durup düşünmeden, bunların neler oldu-ğunu bulup çıkaramazsınız". Yaşadığımız çağda artık hepimiz gele-ceğe doğru derinleşmeden ve sevdiklerimize bağlılığımızı, sevgi-mizi göstermeden yaşıyoruz. Bun-da aldığımız kültürün de etkisi var tabii. Şunu bilmeliyiz ki, sevgiye değer vermeyen, içinde sevgi işiği taşımayan insanlar yada toplumlar merhametsiz ve acımasız olur. Benliklerindeki ihtirasları yenme-mişler sevgisizlik insanı olurlar. Fır-sat ellerine geçtiğinde gaddarlık-larıyla her tür kötülüğü yapmak için hazırda beklerler. Ve bundan da sonsuz zevk alırlar. Unutmamak gerekir ki, içimizi ısıtan tek şey sevgidir. sevgisiz hiç bir şey güzel ve anlamlı olamaz. Yüreğinde merhamet işiğini taşımayan hiç bir insan sevgiyi bilemez... Mevlâ-na'nın "Yürek yanmayınca göz yaşarmaz" sözü ne kadar doğru ve anlam kazanıyor burada. Savaşlar ve başka halklara düşmanlıklar, terör, kendisi gibi inandırmayana, kendisi gibi düşünmeyenlere yapı-lan ayrımlar, haksızlıklar, zulümler ve baskılar hep insanı sevmeme-nin sonucu doğan şeyler değilmi-dir. İnsanlığın bugün en çok ge-

reksinim duyduğu sevgiyi gerçek-leştirebildiğimiz oranda dünyayı kötülüklerden kurtarıp, yaşanilabi-ler bir cennete çevirebiliriz. Unut-mamalıyız ki, sevgi bütün toplum-ların mihenk taşıdır, sevgi yaşam-da ahlak olarak hayat kaynağı olursa ancak dünya üzerinde ba-nış kurulabilir. Sorun bütünüyle in-sanın iç dünyasıyla ilgilidir, her şeyden önce insanın kendisiyle barışık olması ve sevmeyi bilmesi ile ilgili. Bunların yanında, Kin, kan, nefret, düşmanlık duyguların-dan kendimizi arındırıp sevgi ve merhamet bizi yönlendirmeye başladığında, diğer tüm kötü un-surlardan kurtulmuş oluruz ki, za-tan mutluluk, aşk, dostluk, da sevmeyle başlar. Sevginin anlamı bü-tün dünyada aynıdır ve bütün dün-ya aynı anda aynı duyguyu payla-şabilir, yaşayabilir.

Unutmamalıyız ki yaşamın anlamı sevgidir. Sevginin anlamı yaşam. Şimdi sevmek zamanıdır, sevgi-mizi göstermek için geç olmadan yola çıkmalıyız, düşmanımız bile olsa, her canlının yaşamına saygı göstermek zorundayız. Bütün düşmanlıkları, kinleri, nefretleri ve çağın kirliliklerini ancak sevgiyle temizleyebilir ve sevgiyle yok edebiliriz sevgi bütün insanlığı ve evreni sevmektir çünkü. Herkesin düşüncesine, inancına, kültürüne, yaşam biçimine saygı duymak-tır. Dünyamızın sevgiye ihtiyacı var sevgili dostlar, sevginin küçük ço-cuklar gibi bakıma ve korunmaya ihtiyacı var. dünyanın, gelecek nesillerin ve çocuklarımızın gele-ceği için. Sevginin yaşamaya ihti-yacı var, Yoksa, karanlık çağların karanlık fikirlerine, düşmanlıklar-na, nefretlerine kurban olup gide-cek çocuklarımız yaklaşan bayra-mı vesile kılarak içimizdeki sevgi-yi önce en yakınlarımızdan başla-yarak tüm çevremizle paylaşma-nın tam zamanı. Bu vesile ile ser-hat kültür ailesi olarak hepinizin bayramını kutlar hayatın anlamı güzellik ve sevgi dolu günler dileriz.

Özlü Sözler - Kıssadan Hisseler

● Hazırlayan: Nevzat ERDAĞ

TÜRK ATASÖZLERİ

- ✦ Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu
- ✦ Bakmakla usta olursa, köpekler (kediler) kasap olurdu
- ✦ Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir
- ✦ Çanakta balın olsun, arı Bağdat'tan gelir.
- ✦ Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim.
- ✦ Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz.

- ✦ Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulamaz
- ✦ Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.
- ✦ İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
- ✦ Kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış.
- ✦ Ne yavuz (azgın) ol asıl, ne yavaş (şaşkın, miskin) ol basıl.
- ✦ Rûzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür.

DÜNYA ATASÖZLERİ

- ☑ Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. (CONFUCIUS)
- ☑ Akıllı adam, aklını kullanır; daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır. (Bernard SHAW)
- ☑ En tatlı şarkılar en acı duyguları dile getirenlerdir. (SHELLY)
- ☑ Yardıma çağırdığım şey acılardır. Çünkü onlar dosttur ve iyi öğütler verirler. (GOETHE)
- ☑ Geçmişteki acılarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir. (KHIEW)
- ☑ Yoksulluk içinde, mutlu anları hatırlamaktan daha büyük bir acı yoktur. (DANTE)
- ☑ Büyük bir acı içinde bulunduğumuz zaman, yok olmayı vahşi bir zevkle düşünürüz. (FOUQUET)
- ☑ Kendi acımız, bize başkalarınınkini bölüşmeyi öğretir. (GOETHE)
- ☑ Acı tanımamış olmak, büyük bir acıdır. (CICERO)
- ☑ Geçmişte çektiğimiz acılar bize, çekmekte olduğumuzdan daima daha hafif görünür. (ANNUNZIO)
- ☑ Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini aklarına bile getiremezler. (Samuel JHONSON)
- ☑ Alışkanlıkların zincirleri, önce duymayacak kadar hafif, sonra kırmayacak kadar güçlü olur. (Benjamin DISRAELI)

KISSADAN HİSSELER

KİMSEYİ HOR GÖRME!

Rivayet edilir ki:

Bir gün İsa -aleyhisselâm-, İsaail oğullarından Salih zannedilen bir kimse ile şehir dışına çıkmıştı. Halk arasında fâsiklikle meşhûr günahkâr bir adam da büyük bir eziklikle peşlerine takılmıştı. İstirahat için mole verildiğinde bu günahkâr kul, emimi bir nedamet ve utanç hâli içinde, gönüllü kırık olarak onlardan ayrı bir yere oturdu ve merhametlilerin en merhametlisi olan Hak Teâlâ'nın yüce affına sığınarak:

"Rabbim! Şu yüce peygamberinin hürmetine beni affet!" diye dua eyledi.

Salih zannedilen kişi ise, onu fark edince küçümsedi, hakir gördü ve ellerini semâya kaldırıp:

"Allah'ımı Yânn kıyamet günü beni bu adamla birlikte haşreyileme!" diye iticada bulundu.

Bunun üzerine Cenâb-ı Hak İsa -aleyhisselâm-'a şöyle vahyetti:

"Ya İsa, kullarına şöyle, kişinin de duasını kabul ettim. Boyunu bükük mücrim kulumu affedip kendisini cennetlik kıldım. Halkın Salih zannettiği kişiye gelince, onu da, benim affettiğim kuluma beraber olmak istemediği için cennetliklerden kıladım."

KISSADAN HİSSE:

İlâhî lânet ve gazaba uğrayanları dışında her ne sebeple olursa olsun Allah'ın kullarını istihkar (hor görmek), kalbin bir cinayettir. Bu cinayeti işleyenlere, ilâhî muhabbetten uzak, taş kesilmiş nasipsiz kalplilerdir. Esasen bir kimse, başkasını küçümseyip hor görmekte onu alçaltmaktan ziyade, kendini alçaltıp perişan etmiş olur. Nitekim

Hâzret-i Peygamber -salîlâluhu âleyhi ve sellem- buyurur:

"Binnin, din kardeşini hor ve hakir görmesi, ona günah olarak yeter." (Müslim, Birr, 32)

Şair ne güzel söyler:

Harâbât ehline hor bakma zahit,

Delineye mâlik virâneier var