

# serhat kültür

tarih - kültür - haber dergisi

Yıl: 8

Mart - Nisan 2010



*“Birlik, beraberlik, dostluk, sevgi, barış ve hoşgörüyü yaşatan  
Neyruz Bayramınız kutlu olsun”*

# En Zor Sanat İnsan Olma Sanatı Hakkında

*Durup durup bana sorma  
Bunu bilmek olay değil,  
İnsan doğduk insan ama  
Insan olmak kolay değil !*

*Neler gördük bu dünyada,  
Neler verdik bu ugurda.  
Sultan olmak kolaydı da  
Insan olmak kolay değil !*

A. Selçuk İlhan

**S**EVGİLİ doctlar hepimiz yaşamızda ustalık, hüner, manzırt anlamında sanat kelimesini kullanırız bunu bazen çok güzel bir tabloyu söylemekten bazen bizi derinden etkileyen bir yazıyı okurken ama genelde hepimiz iyi yapılan her iş için "sanat" kelime-

sinden yararlanır hatta bu kelime "eskerlik sanatı", "güzel konuşma sanatı" gibi kavramlar şeklinde de hayatımıza girmiştir. O halde, yapılan bir iş veya hareketin, güzel, gelişmiş ve etkileyici bir biçimde görünmesi, onu bir sanat olarak tanımlamamız sebep olmaktadır. Bu, şu demektir; insan yaptığı işi yüceltebildikçe, ona bir perili katabildikçe, sanat olgusuna biraz yaklaşabilmiş sayılır.

İçinde herika sanatın barındıran Hayat çoğalır, büyür, yenilenir tablet gibi. Baharı karşılara çiçeğe döndür. Kişi beklər, zemheri çağırır ama hiçbir zaman durağan değildir. Hep böyledi, böyle de gidecek geleceğe bu yolculuk. Bu İnsanın yenisidir, insan hayatın sanatın tam-kendisidir aslında.

İnsan olmak ve öyle kalabilmek en büyük sanattır. Beğeniye sunduğumuz, kendi içimizde özelliği olan ama başkalarının gözlerini üzerinde bitirmemiz gereken, yaşama sanatı. Biz, varsak sanat var, güzelle dair, iyiliğe ait ve geleceği düşsel. Çünkü yaşamak varlığın ucunda. O halde, insan olmayı içine sindirememişスキル, yaşamı sanatını tuvaline yansıtamamış zihinler, insan sevmeyi hiçe sayan köhneleşmiş düşüncelerle ifadeleryle donatılmış beyinler, neyi üretebilir sanat adına? Ne zamana kadar üretebilir?

Sadece düşünün.. Bir büyük sessizliğin içine hapsedin kendinizi ve düşünün; insanı sevmek sanatı sevmektir. Sanatı seven ve içinde olan insanı görür tam da kalbinin gözüyle, başkalarının târkine bile varamadığı kadar büyük görür hem de. Sanat ile bu noktada gereklidir bizlere. Çünkü insan olmayı öğütür, insan kalabilmeyi öğretir ve hedefler.

Sanırım insan olma sanatının ince noktasında burada başlıyor İnsan topluluğunun içinde yaşamak, diğer insanlarla güzel geçinmek, kimseyi incitmek, kimseden incinmemek.

Teknoloji 100 senede uzay çağına ulaşmış ama bundan 100 senenin evveli, 1 Milyar insan dünyada yaşarken, bugün 7 milyar insan yaşıyor ve hala in-



Nevzat ERDAĞ

Mali Müşavir - Eğitmen/Yazar  
[www.nevzatdag.com](http://www.nevzatdag.com)

sılığın gerçek değerlerine ulaşamadı. Üstelik her şeyin doğrusunu bilmek de yetmiyor. O benlik, o nefis var ya her yerde zorluyor insanı. Doğu bildiğini uygulama noktasında adeta bir iç savaş yaşanıyor. Demek ki bilmede yetmiyor, dnemli olan uygulamaktır.

Eğer dürüst değilseniz; dürüst olmayanlar çoğalar.

Kötüseniz; kötü olanlar çoğalar.

Hırsız malı almakla; hırsız; hırsızlığa teşvik eder ve sizde onun suç ortağı olursunuz.

Böylece hangi konuyu ele alırsak alalım, hepsinde aynı sebepler geçerlidir. Karuniar, her zaman toplumu, bireyi korumak için oluşmuştur. Viçdanları körel荻inde! Ülkelerde sorunları; hep insan değerlerinden uzaklaşmakla başlar, buna yozlaşmak denir. Yozlaşan toplumdan değerlerini kaybeden gençlikten sanıtm toplumun hiçbir kesiminden şikayetçi olmayan yoktur. Peki nedir bu işin çözümü? evet dostlar yazının ilk bölümünde de dediğim gibi en büyük sanat insan olma sanatıdır. hepimizin insan olma sanatını özümsememiz öğrenmemiz kendimizi bilip kontrol etmemiz gerektir. İnsanın kendini kontrol edebilmesi de ancak empati sayesinde mümkünür. Yani "sanat yapılımasını istemediğini başkasına yapma". Kişi, olumsuz bir davranış karşısında nasıl bir tepki gösteriyorsa, bilmelidir ki; kendisi gibi bir ruh halı içinde olan diğer insanlarda aynı davranışlara benzer özellikler gösterebilir.

Toplumda o kadar şaşırıcı kişiliklere rastlamak mümkünür ki. Kimisi bütün gün yüzünde maskesiyle dolasır. Her davranışını ve hareketinin yapmacık olduğu hemen her haliyle kendisini belili eder. Bir kesim insanlar dilelerine yalanı dolmuş sağa sola salya akıtarak milleti birbirine düşürmekten zevk alır. Kimi insan ise kendisinde var olan kuşsuran dahi örtebilecek sempatikligi ve gülerek yüzü sahiptir. Bazı insanlar için ise en önemli şey maddedir. Yani kendi bencilliği ve çikan ölü plandadır.

Bu insanların paraya dayalı bir hülya-ları ve kendilerine ait küçük bir dünya-ları vardır. Kesinlikle kimseyi kendi dünyalarının yanına yaklaşırırmazlar, ilişkilerini kimden ne koparabilirim üzerine yaparlar. Bu da çevrelerindeki sıcak dostluk ve paylaşım zevkinden kendilerini mahrum etmeye neden olur.

Başarı elde edemeyip, kendisini boşta hissedilen kişiler, hemen insanların dikkatini çekmek için en olmaz şeyler denerler. Toplumda kavga çikarma, kültürel bireylik yapma, olduğundan farklı tavırlar sergilemek bunlardan bazandır.

Söz ve davranışlar insan olmanın en önemli özelliklerindendir. Kişi eğer güzel sözler edebiliyor ve insanlara değer veriyorsa onun için açılmayan kapı yoktur. Güzel sözü insanların baharla açan çiçekler gibi güzel kokular saçarlar. Güneş gibi etrafını aydınlatırlar.

Davranışlar, aslında niyetlerin tezahüründür. İnsan yapmak istediği davranışları ilk önce bir süzgeçten geçtikten sonra harekete dönüştürmelidir. Böyle yapmadığı sürece davranışlar, siz ne kadar iyi olduğunuzu söyleseniz de, sizin hakkınızda olumsuz bir beyanıdır. İnsanlar, davranışları yanlış yorumlamaları nedeniyle, birbirlerinin kalplerini kirarırlar ve uzun süre ayrınlıklar yaşayabiliyor, hatta cinayetler bile işleyebiliyor.

Aşında insanların kendileri olmaları ve oldukları gibi kendilerini yansıtma-nı gizli. Ama söylenen her sözün tartılarak ve farklılıkların kabullenilmesiyle daha mutlu bir hayat yaşamak mümkündür.

Ben diyorum ki; insanlar eğer daha basit ve daha anlaşılır davranışları kendilerini anlaşılır kılarlarsa, sanınm daha güzel bir iletişim sağlayabilirler. "Söz gümüşse süküt altınıdır" diyen atalarımız herhalde yeri geldiğince konuşmanın ne kadar önemli olduğunu ne güzel ortaya koymuşlardır. İnsan olmak çok zor bir sanatır. Çünkü bu sanatın en önemli iki anahtarı davranışlar ve söz söyleme sanatıdır. Eğer bunu gerçekleştirebilmek dünyada mutluluğu yakalamak daha da kolaylaşır. Zorlukları ne kadar fazla olursa olsun, imkansızlıklar ne denli etkili bulunursa bulunsun; dayanmak, katlanmak, üstesinden gelmek, sonuna kadar mücadele etmek insanı güçlü kılar. Bunu için

Nietzsche, "Bizi yıkmayan her şey, bize güç verir" diyor. Diğer taraftan da Behçet Necatigil'in sesleniği, "Ya ümit-sizsiniz ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz."

Bir tarafta teslim olmak, kaderimize razi olmak; öte tarafta direnmek ve mücadele etmek. Bence insanı anlamak kılın, yaşamاسına manas katan husus da budur. Hayatın öngöremedigimiz, ancak her an bizi etkisi altına alması muhtemel sorunlarına olgun ve vakar bir ruh haliyle karşı durmak, hatta bertaraf etmek maharetten öte kararlılık isteyen bir davranıştır. Belki bu kararlılığı birçoklarımız gösteremez. Ancak boş vermek, bırakmak, vazgeçmek şahsiyeti insanın tavrı olmadığı da bilinmelidir.

Umut olmadan, umut edilene ulaşamaz. Umutsuzlann canlı tutulması, hayatın açmazlarına gösterilecek dirence mümkündür. Bir şeye inanıyorum: Hayat dedığımız ve özenle binlerce yıldır yorumlar yapılan karmaşık süreç, zayıf ve umutsuz kişiliklere fırsat ve mutluluk kaplarını aralamıyor. Hatta, ancak kendisine dikkonanlere çözüm imkânlarını sunuyor. Kaçırdı ki hayatı hazır bir reçetesinde yok. Her insan kendi tecrübesini kendi kazanıyor. Böyle olmasaydı insanların tekârîmî aşaması daha farklı olurdu. Savaşlar, cinayetler, kavgalar, tahammûlsuzluklar, ayrınlıklar, kampılaşmalar belki de en aza inerdi. Ama dünle bugün arasında değişen pek bir şey yok. Sadece zaman ve oyuncular farklı. Bugün yaşadığımız en temel ve genel sorun: yaşamak dedığımız mefhumu bir türlü tam anlamıyla anlamlandıramamak.

Matematikten iyi not almayı, iyi bir yer kazanmayı ya da iyi bir işe sahip olmayı bir sonuç olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra sanki her mesele bitmiş gibi, her şeyin istedigimiz gibi olacağına inanıyoruz. Kabul etmemiz lazım ki; bizler hep sonuçlara odaklandık. Skor, süreçten hep daha çok önemsemiştik. Tipki bir futbol takımının doksan dakika iyi oynayıp, ancak maçı kaybetmesinin ardından iyi oynamasının bir manası olmadığı gibi...

Hepimiz küçüklükten itibaren sonuca yönelikti. Bu olurken, sorunlara görüş gerebilecek, çare bulabilecek bir zihniyete bir türlü kavuşamadık. Asıl maharetin ruhu ve kişiliği güçlendirmek insan olma sanatını sergilemek olduğunu hep iskaldık. Sürekli sorun

çıkaması için uğraştık. Aslında, bu tavrın bir olgun yaklaşımından daha çok hayatın olağan ya da olağan dışı komplikasyonlarına karşı duyuulan endişe olduğunu hep ihmâl etti. Maalesef kazançlı ve sıfırlı olmayı; iyi ve erdemli bir insan olmaya çok zaman tercih etti. Sonra da bugün dönüp neden var olan sorunları çözemiyoruz, niçin cespeleşiyoruz, diye birbirimize soruyoruz! Bildiğim ve inandığım şeylelerden biri; bireyde başlayan, aileyle devam eden ve toplumsal yapıya yön veren psikolojik ve eğitime kurguya yeniden gözden geçirmeden meselelerin üstesinden gelmek biraz zor. Bize bir vücut verilmişdir. Onu beğenemeli ya da ondan nefret edebiliriz, ancak kesin olan bir şey varsa o da ömrümüzün geri kalansı boyunca ona sahib olacağımızdır. Dersler öğreniriz. "Yeryüzünde Yaşam" isimli tam zamanlı gayrı resmi bir okula kaydoluyoruz. Bu okulda Her kişi veya her olay birer Evrensel Öğretmen'dir. Hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır. Büyümek bir deneyim sürecidir. "Başarı" kadar "yenişgiller" de bu sürecin bir parçasıdır. Eğer kolay dersleri öğrenememezsek bu dersler giderek zorlaşırlar. Diğer sorunlar içsel durumunuzun kesin bir yansımasıdır. İçsel engelleri ortadan kaldırduğumuz zaman dış dünyamız değişir. Davranışlarınız değiştiği zaman bir dersi öğrenmiş olduğumuzu anlarız. Diğer insanlar yalnızca bizim aynınamızdır. Diğer bir kişinin bir yolu bizim kendimizde sevdigimiz ya da nefret ettiğimiz bir yönümüzü yansıtmadıkça onu sevmemiz ya da ondan nefret etmeniz mümkün değildir. Yaşamımız bize bağlıdır. Yaşam bize tuval sunar, resmi biz yapanz. Yaşamımıza sahip çıkmazsa başkası sahip olacaktır. Cevaplar kendi içimizdedir. Çocukların başkalının rehberliğine ihtiyacı vardır; bizler ise olgunlaşıkça "Ruhun Yasaları"nın yazılı olduğu kalbimize güveniriz. Bildiklerimiz duyduklannızdan, okuduklannızdan ya da bize söylenenlerden çok daha fazladır. Yapmanız gereken yegane şeyp bakmak, dinlemek ve güvenmek.

Şartlar ne olursa olsun iyi bir insan olma tercihinden ödün vermemek, sorunları çözecek bir iradehin olmasını sağlayacak karakter yapsının oluşmasına çalışmak önce kendisini sonra insanları sevmek sahip olduğu güzel değerleri koruyup örnek olmak bence her şayden öncelikli olmalıdır. İşte tüm bunlar aslında insan olma şartının gerekleridir.

## KİSSADAN HİSSE

# Çanakkale Savaşının İşimsiz Kahramanlarından Seyit Onbaşı

Nevzat ERDAĞ

**CANAKKALE** herbinde tanhile şanla geçen kahramanlık tablolar çizilmiştir. İşte böyle tablolar çizerlerden birisi de Koca Seyit'tir.

1889'da Balıkesir'e bağlı Havran ilçesinin Çamlık köyünde dünyaya gelen Seyit, çocukluğundan itibaren gürbüz yapısı ve pehlivanlığında dikkatleri çekmiştir. Bu vasıftan dolayı ki esker ocağında kendisine pehlivanlığına izafeten 'Koca' lakabı verilmiş ve 'Koca Seyit' diye tanınmıştır.

1909'da vatanı vazifesine yapmak üzere askere giden Koca Seyit üç senilik asker iken 1912'de Balkan harbi patlak vermiş, Seyit de birlikle birlikte savaşa katılmıştır. 1913'te Balkan savaşının sona ermiş olmasına rağmen Seyit terhis edilmemiştir 1914'te Birinci dünya savaşı patlak verince Seyit de Çanakkale'de topçu eri olarak vazife almıştır. Çanakkale Boğazı'nın Rumeli yakasında, Kilit bahr denilen mevkide 28. İlk Mecidiye bataryasında Seyit ile birlikte kırk kişi vazifeiydi. 17 Mart 1915'te Çanakkale'deki bütün birliklerde yoğun bir faaliyet görülmektedir. Ertesi gün, düşmanın büyük bir húcuma geçeceği haber alınmıştır. Seyit Onbaşı'nın bataryasında da hazırlıklar tamamlanmış ve düşmanın taarruzu beklenmeye başlamıştır.

18 Mart 1918'de ilk önce Fransız dahı sonra İngiliz zırhlıları Çanakkale boğazında görülmüşlerdi. Kıyıları yoğun top atesine tutan düşmen zırhlıları aynı şiddette karşı atesle karşılaşınca duraklamışlar, fakat ateşlerini kesmemişlerdi. Anadolu ve Rumeli kıyılarından ateş ve dumanlar göklere yükselmektedir, düşmen ateş aralıksız devam ediyor. İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden Queen Elizabeth ve Ocean zırhlıları Koca Seyit'in bataryasının bulunduğu Kilit bahr önlere gelmiş, kıyıya top atesine tutmuştu. Ateş çemberi genişleye genişleye Koca Seyit'in bataryasına ulaşmıştır. Batarya onuna soluna mermiler peş peşe düşmeye başlamıştı. Durumun kritik olduğunu öğrenen batarya komutanı "sığınagel" emrin vermiştir. Fakat batarya erleri sığınaga ulaşmadan

müthiş bir gürültü kopmuş, sanki yerinden oynamıştı. Koca Seyit de o gürültüden sonrası hatırlamıyor. Düşman gemilerinden atılan bir mermi cephaneliye isabet etmiş, cephaneli havaya uçmuştur. Bataryada erlerden on dörde şehit olmuş, yirmi dördü ise yaralanmıştır. Sadece Seyit ile Ali isimli arkadaşı yara almadan kurtulmuşlardır. Sağlık erlerinin müdahalelesiyle kendine gelen Seyit gözlerini açınca etrafında şehit olan arkadaşlarının cesetlerini görmüş ve arkadaşlarından durumu öğrenmiştir. Bataryada ikisinden başka kimse kalmamıştır. Batarya ondan ikisi

mişti. 276 kiloktuk yüküyle 28'lik topun altı basamağını çeken Koca Seyit mermiyi topun ağızına yerleştirmeyi başarmıştı. İmanın hem nur hem de kuvvet olduğunu göstermiş Koca Seyit. Bu hakikat bütün dünyaya ilan edecek. Şimdi bütün dikkatini vermiş önündede canavar gibi duran Ocean'ın üzerine çevirmiştir topun namlusunu. Hedefi ilice tespit edip nişanının doğru olduğunu kanaat getirdikten sonra "Ya Allah, bismillah!" diyerek topu ateşlemiştir. Topun gürlemesiyle birlikte karşısındaki düşmen gemisinden yoğun siyah bir duman yükselmiştir. Anında yalpalamaya başlamıştır. Koca gemi isabet almış. Gemi personelinin sesleri kıcıydan duyuluyordu. Vurmuştu Koca Seyit, koca kefere gemisini. Ve mağnur düşmanın Koca gemisi. Ve mağnur düşmanın Koca gemisi. Mecidiye bataryasının saflığı edildiğini zannetmekteydi. Kilit bahr cephesindeki komutanlar da aynı kararla varmışlardır. Fakat Mecidiye bataryasından ateşlenen bir top düşmen gemisini batırılmıştır. İste Batarya komutani Hilmi Bey derhal Mecidiye bataryasına koşmuş ve topu Seyitle arkadaşının ateşlediğini öğrenmiştir. Hemen oracıkta onbaşı rütbesini takmış Koca Seyit'e. Komutanlar takdirlerini bildirmektedir. Batarya Komutancı Hilmi Bey 'ne istersem Seyit' dediğinde "Kumandanım tayinim az geliyor iki tayin isterim" demiş, fakat ikinci yemekle "arkadaşlarım bir tayin alıram" diye halkından feragat etmiştir. "Nasıl yapın?" sualine ise şu cevabı veriyordu. "Cenab-ı Hakkın yardımıyla." Koca Seyit'in Ocean'ı batıbir anda her tarafa yayılmıştır. Mehmetçik taze morale düşmanı şiddetli top atesine tutmuştur. Gün batımına kadar devam eden şiddetli savaşta düşmen perşen edilmişdir. Düşmen Çanakkale'yi geçmemiştir. Geçmeyecekti de...

Koca Seyit geride maddi hiç bir servet bırakmamıştır. Madde bakımından belki dünyanın en fakir insanydı, fakat şanti tarho mal olan şanti hizmetler bırakmıştır.

Koca Seyit ve arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.



toprağa gömülmüş ve kullanılmaz hale gelmiştir. Sadece bir tanesi kullanılabilir haldeydi. Onun da vinci kırılmıştı. Koca Seyit, bir denizde hala ateş püsküren düşmen zırhlısına bir yerde yatan şehitlere bir de topa bakmış ve büyük bir hırsla her biri 215 okka (276 kilo) ağırlığındaki mermilere yönelmiştir. Arkadaşı Niğdeli Ali sağlamıştı, Koca Seyit ne yapmak istiyordu. Seyit, şapkin şapkin kendisine bakan arkadaşına "yardım et de mermiyi yükleneyim" demiş, ardından da "Ya Allah" diyerek koca mermiyi kavramış ve All'in yardımıyla sırtla-

# SORUN SÖYLEYELİM??

**Nevzat ERDAĞ**

Mali Müşavir - Eğitimci/Yazar:  
nevzaterdag@nevzaterdag.com

## VERGİ DÜNYAMIZDAN SORULAR VE CEVAPLAR

✓ Soru: Cevabınız: İçin şimdiden teşekkür ederim.sorum şu. 1- Kendi arası üzerinde ticari amaç ile inşa etti yapan bilanço esasına tabi mukellefim durumda yaptırıldığı ve futura alındığı ( evacı,fayans kalebodu vb) bu işlemler için gider pusulası düzenleyebilim. 2- Stopaj oranı ne olmalıdır. 3-Ucret alanlar yönünden ne kadar a kader beyan etmek zorunluğunu yoktur.

✓ Cevap: Bahsettiğiniz iş kolundaki kişilerin basit usulde veya gerçek usulde geir vergisi mukellefi olması gerekiyor. Odatıyla bunlara yapılacak ödemelerin futura karşılığı olmeli gerekir. Bunlar için gider pusulası düzenlenmez.

✓ Soru: Merhaba, şirketimiz uluslararası taşımacılık faaliyeti ile uğraşmaktadır, görevlerimiz verilen harcılardanın içinde 6 damba vergisi kesmektedir. Yurt içinde verilen iş avansının için ağırlık gide fış getirmektedir. Damba vergisi kesmemiz gerekiyor mı? Karşılığında evrak geldiği için bugüne kadar damba vergisi kesilmemiştir.

Cevap: Harcrah bir ücret ödemesi olup damba vergisine ve istisnayı olan kişi için de geir vergisine tabidir. Bu ödeme için ücretinin harcrah aldığı, aylaklı aylığını harcrahın birinci kem ilave edilir ve vergilendirilir. Gerek maaş gereke harcrah içen avans ödemelerinden içinde 6 oranında DV hesaplarıdır. Çalışmanın getirisi olduğu gida lipenin mahiyetine bakılışk işletme için kabul edilen gider ise muhasebede gider hesaplarının kaydedilir. Kabul edilmeyen gider ise KKEG olarak döner tican kazancına ilave edilir.

✓ Soru: Merhabalı Avusturya'da ki bir firmadan Türkiye'ye id k bir firmaya satılmak üzere İnternetten işlem yapılarak bir bilgisayar programı, bunun bakımı ve güncellirmesi yapılmaktır. tüm bu işlemler İnternetten yapıldığından KDV,stopaj vb. neler yapılmalıdır? Teşekkürler

✓ Cevap: Internet üzerinden satılan ortamda ticareti yapılan işlem bir hizmet satılmasına sahiptir. Alınan bu hizmete ilgili (bilgisayar programı) 2 nolu KDV beyannamesi düzenlenerek sorumlu esafıyla beyan ededik ve gikan vergi ödemesi gerekecektir. Aynı zamanda 1 Nolu KDV Beyannamesinde ödediğiniz bu vergiyle indirim korusu yapacağınız. Ukezimle Avusturya arasında ikili vergi anlaşması mevcut ise bu anlaşma gereği belirlenen oranda stopaj yapacaktır.

✓ Soru: Şirket aktifine kaydetti olan bilen oto- lar için ödemeli olduğumuz Motorlu Taşıt Vergisinin gider olarak kabul edilmemesinin

kanuni gereklisi nedir.Sonuçta bu para şirketi tarafından Ticari İşlemler olarak kufelenen binen otonun giderdir. Teşekkürler

✓ Cevap: 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 14. maddesine göre Bilen otonun MTV gider olarak yazılmaz. Gider ekrememin manzılar olarak. Kanun maddesinin bu şekilde emredici hükümlünden dolayı sorgulamaez. Ancak Madde değişirse giderleştirebilir.

## SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDEN SORULAR VE CEVAPLAR

✓ Soru: Kolay gelebilirim şunu an 4-1a kapsamında sigortalı çalışan birli sigortasına ara vermeden kurulacak bir şirkete ortak olabilir mi? olabilirse sosyal güvenlik yönünden 4a li olmeye devam mı eder yoksa başkuru'a mi geçmek zorundadır?

✓ Cevap: Değerli Meslek Mensubu Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- Sigortalının, 4 onçü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalı hallerinden birden fazlasına aynı anda tabii olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde: öncelikle (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılsın Sigortalının, 4 onçü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık haller ile 5 onçü maddenin (a) ve (e) bentlerinde tabii sigortalılık hallerinin yakınesi halinde, 4 onçü maddenin kapsamında sigortalı sayılsın ve birinci fikra hükümlü uygulanır. Sigortalının, bu madden hükümlüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık hallerinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemeli olması durumunda, ödenen prim birinci fikra göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık haliinde geçmiş kabul edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 onçü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabii olarak çalışmış olanların ayık bağlanma taleplerinde, en son sigortalı sayıldığı tarihten giriyo doğru en fazla sigortalının geçtiği sigortalılık hali esas alınır. İyi çalışmalar!

✓ Soru: Merhaba, Doğum izininde çıkan elemenimiz doğum izinden sonra 6 ay ücretsiziz izin kullanıdı bu kişinin çocuktan kendisi bekoyordu. Ücretsiz izinden dolayı Aile Tercihi (cocukdan) sağlık hizmetlerinde faydalana bilicek mi? İyi çalışmalar.

✓ Cevap: Değerli Meslek Mensubu Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları MADDE 67-(Değişik madde: 17/4/2008- 5754/42-İnd.) 18 yaşını doldurmayı过的 kişiler, tıbbi başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu buluslu hastalıklar, 63 onçü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 onçü maddenin şartları atılı ve savaş ile

grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer hallerden yararlanabilemek için; a) 60 onçü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bendileri hariç diğer bentlerin genel sağlık sigortalısı ve bakımkıa yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödemeye gün sayısının olması, b) 60 onçü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakımkıa yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcun bulunmaması şarttır. Ancak, genel sağlık sigortalısının bakımkıa yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkarılan genel sağlık sigortası olduğu tarihten itibaren otuz gün içinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki prim ödemeye gün sayısının aranmaz. Ayrıca 60 onçü maddenin kapsamında genel sağlık sigortası sayılanların, a) Herhangi bir sebeple silah altına alınan sigortalıların askerlikte geçen hizmet süresi, b) Hükümlüyle sonuçlanmayan tutukluluğu geçen süre, c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve anatik sigortalanından geçici iş göremeyiz ödeneği alan sigortalının iş göremediği sürt, d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödemeye gün sayısının hesabında dikkate alınmaz. Ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakımkıa yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer hallerden yararlanabilecekler için sağlık hizmeti sunucularına başvurduklarında acil haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil haller sona ermesinden sonra), nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resmi sağlık kart belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur. 60 onçü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortası sayılanlar, zorunu sigortalılarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten genel doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunu sigortalılıkların varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle zorunu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakımkıa yükümlü olduğu kişiler, dahil sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından piyasa olarak yönetmelikle düzenlenir. İyi çalışmalar!

# Özlu Sözler - Kissadan Hisseler

• Hazırlayan: Nevzat ERDAĞ

## TÜRK ATASÖZLERİ

- Olsa ile bulsayı ekmişler, hiç bitmiş
- Oynamasını bilmeyen gelin yerim  
dar demiş.
- Rüşvet kapıdan girince iman  
bacadan çıkar.
- Rüzmâra tüküren kendi yüzüne  
tükürür.
- Saçın ak mı kara mı, önüne düşünce  
görürsün.
- Sana vereyim bir öğüt: Kendin  
ununu kendin öğüt.
- Sevda geçer yalan olur, sonra sokar  
yılan olur.
- Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
- Sözünü bil, pişir, ağzında der,  
devşir.
- Suyun yavaş akanından, insanın  
yere bakanından kork.
- Şeytanla kabak ekenin, kabak  
başına patlar.
- Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
- Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post  
elden gider.
- Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır  
hikmeti.
- Var evi, kerem evi; yok evi, verem  
evi.

## DÜNYA ATASÖZLERİ

- İnsan Dışı ile karşılaşır, içi ile  
uğurlanır. "Moğolistan Atasözü"  
Altın leğenin kan kusana ne faydası  
var. "Bulgar Atasözü"  
Şöhret kabiliyetin gölgESİdir. "İngiliz  
Atasözü""  
Bir kesekle iki serçe vurulmaz.  
"Özbek Atasözü"  
Evlenmeden evvel gözlerinizi dört  
açın, evlendikten sonra yarı yarıya  
kapayın. "Portekiz Atasözü"  
Yaşını söyleyen kadın ya genç  
olduğu için kaybedecek bir şeyi

- yoktur, ya da yaşlı olduğundan  
kazanacak bir şeyi yoktur. "Malezya  
Atasözü"  
Sevmek keman çalmak gibidir,  
bilmeyen kötü sesler çıkarır. "Bolivya  
Atasözü"  
Çöreği "ekmeği" çörekçiye ver birini  
de üstelik. "Azeri Atasözü"  
Küçük üzüntüler konuşurlar, büyük  
dertler dilsizdir. "Nijerya Atasözü"  
Başkasından üstün olmamız önemli  
değildir. Asıl önemli olan şey, dünkü  
halimizden üstün olmamızdır. "Hint  
Atasözü"