



# serhat kültür

tarih - kötür - haber deroisi

Yıl: 8

Mayıs - Haziran 2010

## 5. Uluslararası Kars Aşıklar Bayramı Şölenlerle Kutlandı





# Herşey Aslında Olumlu Düşünce Başlar



**Nevzat ERDAĞ**

Mali Müşavir - Eğitimci/Yazar  
www.nevzaterdag.com-nevzaterdag@wobterdag.com

**ZAMANI** kullanamam, az olan vaktimi boş geçiriyor olma gibi bir durum içindedim. Yalnız, kendime olan güvenim, zamana hükmedeceğime, zamanı kendi lehime çevireceğime inanıyorum. Hayatı seven, hayata güvenen kişinin yürekli bu işi oynadığı takdirde, istediği her şeyi ama her şeyi başaracağına, her isteğinin öyle yada böyle yerine geleceğinin bilincindedim. Kendim, hayali vefasız her şeyi seviyorum. Peki olumsuzluklar varken, sen durmuş hayıstı seviyorsun? Diyebilirsiniz şimdi Olumsuzluklar her yerde, her şeyde var biliyorum.

Ve insan, samimiyetle ve sevgiyle yüreğini ortaya koyarsa istediği her şey onun önünde açılır ve de istediği her şeye kavuşur diyorum.

İnanmak, hayal etmek ve hedefine ulaşmak için çalışmak.Yüreğini her şeyini koymak bir işe. Ne kadar zor insanın yaşantısı esnasında şansının olmadığına inanarak yaşaması, kendine güveni az olması şimdi ve sonrasındaki yaşantısı için bu inancını değiştirmek istemesi. Neden zor, çünkü erkada güçlü bir ordu var, kendisinin şanssız olduğuna inanan. En ufak aksilik, benzeri durumda, hayır da olsa olumsuzluğa vuran. Zor dostum zor hayat merdivenleri, sağlam ve güvenilir düşüncelere sahip değilsen.

Her an senin iyiliğin, güzelliğin için bunu unutmama. Yaradan var, hayat var, sen kendi kötülüğünü istemedikten sonra unutmama ki, hayatta, yaratan da senin kötülüğünü istemez. Sen ne düşünürsen, ne hayal edersen olsun diye haykırıyor içimdeki ses.

Evrenin en büyük gücüne sahibiz. Bu güç düşüncedir. Yaşamımızı yönlendiren şey aslında düşünme biçimidir. Psikojenez (düşünce-başlangıç) "her şey düşüncede başlar" demektir. Her birimiz evrensel zeka'nın birer fikri ürünüyüz. İster hoşlanalım ister hoşlanmayalım, yaşadığımız dünya zihinsel bir dünyadır. Düşünce sınırsızdır. Düşüncenin insan beyniyle sınırlı olduğunu düşünmek bizi yanıltır. İnsan evrensel akıla birlikte kendi hayatını yaratır her şey düşüncede başlar. Kendimiz için yarattığımız dünyadan hoşlanmıyorsak, hoşlanabileceğimiz yeni olaylar başlatabilecek bir dünya yaratma hakkı bize verilmiştir. Düşünce hem yönetici hem üreticidir. Hayatın erkek boyutu, hepimizin içindeki bilinçli ve yönetici düşüncedir. Diş boyutu ise bilinçsizden gelen

alıcı ve yaratıcı yollarıdır. Düşünme biçimimiz bizi başardan başarıya ya da tam bir başarısızlığa götürebilir, bize sevgi ve mutluluk ya da yalnızlık ve sefil bir yaşam verebilir. İnsanın önünde gerçekten yeni bir ufuk açan bilgeliğini kullanabilmesi benliği sınırlayan düşünce kalıplarını ortadan kaldıracak, başarısızlığı olağanüstü bir başarıya dönüştürecek bilgiyi ortak bilinçten nasıl elde edebileceğini öğretiyor. Evet hayatımız, geleceğimizi düşüncelerimizle yaratıyoruz.

Sevgi ve zenginlik birbirini tamamlar. Hepimizin hayatında her şeyin kötüyeye gittiği zamanlar vardır; planlar ters gider, umutla beklenen kararlar gerçekleşmez, hastalık ve kazalar günlük hayatın akışını etkiler. Böyle zamanlarda hepimiz dayanacak bir şeyler ararız; güvenebileceğimiz iç kaynaklar bulmaya çalışırız. İşler ters gittiğinde gerçekçi kanıtlama ve hayatımızdaki gücü gösterme fırsatına sahip oluruz. Var olan koşullarda neyin neden olduğu gerçekten önemli değil. Samanlık yanarsa yangını neyin başlattığının ne önemi var. Sorulması gereken soru "**Yangını söndürmek için ne yapmalıyım**" olmalı. İnandığımız, kabul ettiğimiz ve güvence beklediğimiz her şeye sahip oluruz. Bu hayat tarafından doldurulmak üzere elimizde tuttuğumuz kalıptır.

Yaratan seni yaratmış, akıl vermiş sana, düşünce biçimini vermiş, önünde sonsuz sayıda insanın hayatı var. Bir o kadar kitaplar var ve en önemlisi geçmişten gelen, yokluktan gelen beynin var, düşüncen var. Durum ve şartlar ne olursa olsun, ne yaşamış oluyorsan ve olacaksan ol, hepsi ama hepsi senin düşüncelerinin inançlarının ortaya dökülüşüdür. Kimse kimsenin yaşamından sorumlu değildir. Her insanın içinde bir yürek, sağduyu denen bir varlık vardır. Ve o varlık, insanı koruma veya olayların içine atmak gibi bir güce sahiptir. O varlık, biz kendimize veya onun gücüne inandığımız takdirde o varlığı sürdürür. İnanimiyorsak sürdürmez. Şeyet, şanssız olduğumuza inanıyorsak o varlık, bizim şanssızım dedirten cümleler kurduklar için gereken durum ve şartları karşımıza çıkarır. Şanslı olduğuna inanıyorsan, yüreğinden kalpten inanıyorsan, bunu sürdürürsen şanslısın dedirtecek kelimeleri, hayatın sana kullanılabilecek olay ve durumları karşına çıkarır. Ve ister inan, ister inanma her durum ve şart, karşımıza gelen her amaç her durum, içinde hayır da barındırır, hayırsız

durumları da. Bunlardan hangisinin hayatında yer bulacağı, senin inancına bağlıdır, bu hayır konusundaki düşüncene bağlıdır. Yürekten, "her işte hayır vardır" cümlesine inanıyorsan ne mutlu sana. Bazen mutlusundur, o durumdan sana hayır getirmez, bazen önce seni üzer o durum, fakat sonu hayır ile biter. Aslında insanda öyle bir güç vardır ki, her durumdan hayır tereyağından tel çeker gibi çekebilir. Hayırsız taraflarını ise, gücü yetiyorsa, hayıra çevirip kendi lehine kullanabilir insanoğlu. Yeter ki, her şeyde olumlu, güzel yanı görebilsin. Yeter ki düşünmesini bilsin, düşünmesini bilsin, düşünmesini bilsin, düşünmeden güç alabilsin, insan ve o bilinç sayesinde diğer insanlar üzerinde güç kurabilmeye yetisine sahip olsun.

Ve kim ne derse desin dindeki ibadetlerin en önemli amacı, insanı Allah'a daha yaklaştırmak, her şeyin Allah'tan olduğu kavramını insanın bilincine oturtmaktır bence. Buna inanınca da, Allah'ın güzellikleri vereceğine içten bir şekilde, gerçekten inanmaktır. Çünkü, inandığın her daim gerçek olma yolunda ilerler.

Her şey insan için, insanın iyiliği, güzelliği için, bunu bilmesi insan. Ve şu da bir gerçek ki, her insanın belli bir yapısı, algılaması var. Bu algılamayla ilişkiye düşmekte pek çok kişi, yaptığı ile düşüncesi uymuyor, çevresini ve çoğu zaman kendisini de kandırıyor pek çok zaman. İçine söz dinlemediğinden, kendini zorla inandırmak istese de bazı şeylere, gönlü inanmıyor bir kez ve çelişkilerle sürdürüp, gerçek mutluluğu bulamamakta insan. Herkes aynı yoldan giderek, inanamaz herhangi bir şeye Allah herkeşe bir yapı vermiştir ve herkesin yapısı başkadır, algılaması başkadır.

Ve son cümle olarak dostlar diyorum ki, her şey olumlu düşünce ile başlar. Kendimiz için yarattığımız dünyadan hoşlanmıyorsak, hoşlanabileceğimiz yeni olaylar başlatabilecek bir dünya yaratma hakkı bize verilmiştir. Biz de düşünceyi düşüncemizin havasına koyarak, başka bir zaman ezene kadar üzerinde düşünmek üzere deyip yazımı bitiriyorum.

Yarınımız bugünden ve her geçen gün, her günden çok, çok iyi olacak, çünkü ben, siz bunu hak ediyoruz. Ve Hayata, Allah'ıma her şey için ama her şey için çok, çok teşekkür ediyorum.



# Özlü Sözler - Kıssadan Hisseler

● Hazırlayan: Nevzat ERDAĞ

## TÜRK ATASÖZLERİ

- Dervişin fikri ne ise, zikri de odur.
- Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar.
- Sana vereyim bir öğüt: Kendin ununu kendin öğüt.
- Söz var iş bitirir, söz var baş yltirir.
- Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.
- Tilki tikiğini bildirinceye kadar post elden gider.
- Ürümesini bilmeyen köpek (it), sürüye kurt getirir.
- Verip pişman olmaktansa, vermeyip düşman olmak yeğdir.

- Demir nemden, insan gamdan çürür (Duvarı nem, insanı gam yıkar).
- Dost başa bakar, düşman ayağa.
- Gençlikte para kazan (taş taşı), kocalıkta kur kazan (ye aşı).
- Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz.
- Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke'ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.
- Canı yanan eşek attan yürük olur.
- Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

## DÜNYA ATASÖZLERİ

- ☑ Alçakgönüllülük süstür, fakat onsuz daha başarılı olunur: Kargalarla yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kalır, ama kalbi karanır. (Alman Atasözü)
- ☑ Cesur adamın bakışı, korkağı kılıcından daha çok düşman titretir. (Amerikan Atasözü)
- ☑ Sanat sırnı bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırnı bilmeyenler onu, bir dağın altında sanırlar. (Arap Atasözü)
- ☑ Akıl insanın kûlahında bir çividir. Yumruk yemeden içeri girmez. (Arnavut Atasözü)
- ☑ Delilere çan takmaya kalksalar, demirin kilosu yüz milyon olur. (Bulgar Atasözü)
- ☑ Utanması cimayandan daha kıymetsiz yaktır. (Çerkez Atasözü)
- ☑ Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını affet. (Çin Atasözü)
- ☑ İdealler yıldızlar gibidir, onları tutmak mümkün olmaz ama karanlık gecelerde yolumuza onlar rehberlik ederler. (Fransız Atasözü)
- ☑ Aklın yoksa burnunun delikleri de mi yok? (Rus Atasözü)
- ☑ Doğduğunda sen ağlamıştın, herkes bayram etmişti. Öyle bir hayatın olsun ki öldüğünde herkes ağlasın, sen bayram et. (Kızılderil Atasözü)
- ☑ Sevmek keman çalmak gibidir, bilmeyen kotu sesler çıkarır. (Bolivya Atasözü)

## KISSADAN HİSSELER

### GURURA KARŞI İLAÇ

Halife Hz. Ömer bir gün kırbasını (su tulumu, su kabı) sırtına yüklenmiş, Medine'nin en kalabalık sokaklarında dolaşıyordu. Babasının sırtında kırba ile dolaştığı oğlu Abdullah'ın da gözüne ilişti ve kendisine yetişip sordu:

- Baba sen ne yapıyorsun, koskoca halife sırtında kırba taşırmı, taşıtacak kimse mi bulamadın?

- Oğlum, bunu taşıtacak adam bulamadığım için veya başka bir mecburiyet dolayısıyla taşıyor değilim. Nefsime gurur gelir gibi oldu, kendimi beğenir gibi oldum, sırnı onu küçültmek için bu yola başvurdum.

### GÖREV ŞUURU

Osmanlıların ilk Şeyhülislamı Molla Fenari (1350-1431) Şeyhülislam olmadan önce Bursa kadısı idi. Onun kadılığı sırasında bir adam pazardan bir at satın aldı. Fakat alış-verişin hemen arkasından atın hasta olduğunu farketti. Geri vermesi gerekiyordu, ama satın aldığı adamı zorluk çıkartır, atın hastalığını kabul etmez diye önce kadıya gidip resmi kanaldan işi sağlama başlamak istedi. Mahkemeye gittiğinde kadıyı (Molla Fenari) yerinde bulamadı. İşini ertesi güne bıraktı. Fakat at o gece öldü. Adam ertesi gün olanları kadıya anlattı, mağdur olduğunu, ne yapması gerektiğini sordu. Molla Fenari "Senin zararını ben ödeyeceğim" dedi. Adam hayrete kadıya baktı. "Niçin siz ödeyeceksiniz, koruyuş hiçbir ilginiz ve suçunuz yok ki..." dedi. Molla Fenari, "Evet öyle görünüyor ama aslında benim de suçum büyük. Eğer seni dün makamıma geldiğinde ben yerimde olsaydım, olaya müdahale eder, atı geri verir, parayı iade ettirirdim. At da sahibinin elinde ölmüş olurdu. Bu imkân şimdi yok cimustur. Senin zararını benim makamımda bulunmamam sebep olduğu için zararını ben ödeyeceğim" dedi ve ödedi.